



Beste vrienden,

Brussel, juli 2021

Het is vandaag een warme zonnige dag in Brussel en ik geniet van het mooie uitzicht op het park tegenover mijn appartement. De verschillende soorten rododendrons bloeien prachtig dit jaar met diverse kleuren: paars, roze en wit. Ik voel mij zeer gezegend op deze prachtige plek, in een mooi appartement, werkelijk een bijzonder cadeau van de Heer.

Het leven begint hier in België weer wat normaal te worden sinds de algehele verplichting van het dragen van een mondkapje half juni grotendeels is afgeschaft. In het openbaar vervoer en in de winkels is het nog wel verplicht. Dit voorjaar was het minder druk bij ons in de boekwinkel, maar sinds de versoepelingen gaat het iets beter. Gelukkig mogen de mensen weer samen winkelen en zonder de beperking van 30 minuten. Nu voelen de klanten zich vrijer om rond te kijken, of even rustig te zitten om boeken te bekijken. We krijgen regelmatig bemoedigende opmerkingen van klanten: "Dit is zo'n rustige plek, er is hier iets bijzonders." Anderen zeggen: "we voelen Gods vrede en aanwezigheid." Zelfs niet-gelovigen maken soms deze opmerking.



Onlangs was er een dame in de boekwinkel die een Spaanse Bijbel kocht. Ze vertelde ons over haar missie: het woord van God op een speciale creatieve manier te geven aan iemand die God op haar hart legt. Ze toonde ons foto's van haar mooie creaties. Creatief ingepakte cadeaus met de Bijbel en iets lekkers, zoals chocolade en koekjes. Heel bemoedigend om te horen! Vorige week kwam een jonge man zijn bestelling ophalen, een studiebijbel. Waarschijnlijk zijn eerste studiebijbel want hij was erg enthousiast over zijn nieuw gekochte 'schat'. Dankbaar, blij, met een grote glimlach verliet hij de winkel. Het valt ons op dat veel jongeren in de boekwinkel komen. Zo was er onlangs een dame die vertelde dat ze bij ons een Bijbel heeft gekocht om cadeau te geven aan haar broer. Ze zei: "Hij is er heel blij mee en zo enthousiast over zijn cadeau, *"wauw, mijn eigen Bijbel"*."

Ik ben dankbaar dat ik hier in de boekwinkel mag werken, dankbaar voor de vrijwilligers met wie ik samenwerk en voor de mensen die ik hier ontmoet. Gelukkig maakt het de coronacrisis wat draaglijker want, buiten het werk om, ontmoet ik bijna geen vrienden. Je moest in België zoveel mogelijk thuis blijven, de kerst was ook dicht. Ik kan goed thuis alleen-zijn, maar van tijd tot tijd worstelde ik met gevoelens van eenzaamheid. Een dagje uitgaan gebeurde niet vaak, want je was verplicht overal een mondkapje te dragen. Geestelijk voel ik mij sterker en ik ben dankbaar voor goede gezondheid. Ik voel mij bemoedigd door de verschillende christelijke streams die ik volg en door de boeken die ik las. Ik kijk erg uit naar wat God de komende tijd voor mij in petto heeft. Hij is aan het werk in Brussel en in België, en samen mogen wij bouwen aan het Koninkrijk van God in dit land.

Willen jullie meebidden voor:

- Gesprekken met mensen die op zoek zijn naar God, dat we mensen tot de Heer mogen leiden.
- Nieuwe creatieve ideeën om mensen te bereiken met het evangelie.
- Wijsheid, voorspoed en doorbraak met betrekking tot het werk in de boekwinkel.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, gebed en ondersteuning!  
Iedereen een fijne, rustgevende zomer en een heerlijke, ontspannende vakantie toegewenst!

Blessings, *Richt Jan*