



Nieuwsbrief 140

Yoga kere

Juli 2019

This is weer een "normale" nieuwsbrief, na mijn twee extra brieven... We proberen allemaal weer de draad op te pakken, een draad zonder Sarah... Ik heb de foto veranderd, een familie foto zonder Sarah, het betekent niet dat ze er niet meer bij hoort, maar ze is niet meer bij ons... Het gaat een beetje wennen, ik zet nu niet meer haar bord op de tafel als ik de tafel dek en koop 4 flesjes juice ipv 5, maar het doet nog steeds pijn... We praten veel over haar en vooral over de grappige dingen, dat we moesten lachen om haar en zo gaan we verder.. Dankbaar dat we haar zolang bij ons mochten hebben en wetend dat ze geen pijn meer heeft en niet meer zo vreselijk moe is...

Helen is terug in kost school, ze vindt het niet makkelijk, is er ook wel een beetje eenzaam, want ze mag niet zomaar in het weekeinde naar huis komen. Cathy vond het weer fijn om naar school te gaan en maakt lange dagen, ze vertrekt om 7.15 en ze komt weer terug om 17.30!! Mary werkt weer in Amecet en is druk met haar komende DTS in Zuid Afrika. Haar school begint in September en ze is nu druk met de visum en de gele koorts injectie enzo. We zijn zo dankbaar voor alle hulp die ze krijgt, haar school en de vlieg ticket is nu betaald, nu rest de visum, reisgeld en zakgeld. Ze moet wel wat geld op zak hebben, ook als ze ziek wordt ofzo.



En ik? Vooral in de morgen is het moeilijk, ik ontbeet altijd met Sarah en dan bracht ik haar naar de kleuterschool, waar ze werkte en ik ging dan door naar Amecet. Ik ben mezelf soms een beetje kwijt in de morgens, soms meer dan anders. Alle kosten van de begrafenis zijn betaald door donaties van mensen die Sarah kenden, zo gaat dat hier. Nu rest alleen het graf, bij ons in de tuin. Volgende week komen ze daar aan werken en de steen plaatsen. Mijn broer Theo, is een week geweest, het was na de begrafenis, maar het was zo goed om hem hier te hebben en hij heeft ons geholpen door de eerste dagen heen te komen.

Amecet...

Ik ben weer begonnen in Amecet. Ook daar zien we dat God het allemaal leidt... Het was erg rustig in Amecet. Niet veel kinderen en ook niet erg zieke kinderen. Tot 2 weken geleden... sinds die tijd kregen we 10 nieuwe kinderen. Er zijn 7 pas geboren baby's en 3, iets oudere kinderen. In de tijd dat ik in Nederland was, en de weken erna, is alles goed gegaan, het was goed dat het niet zo druk was, nu lopen we langzaam aan weer vol. Alles gaat weer in het normale ritme en we zijn er klaar voor. Het is verdrietig als je ziet hoeveel moeders sterven na de bevalling... We hebben op het moment



zo'n 5 baby's van wie de moeder overleed na de bevalling en 3 baby's van wie de moeder mentaal ziek is en de baby is gevaar was. Begin deze week kwam er een baby van 1,7 kg. Een heel klein meisje, maar als je goed naar haar keek, zag je dat het geen pasgeboren baby was en dan hoor je dat de baby 2,5 maand oud is!! De moeder was 2 maanden na de geboorte gestorven, hoe kan een baby er zo uit zien? De vader vertelde me dat alle aandacht naar de moeder was gegaan, ik denk dat ze dachten dat de baby toch wel zou sterven en ze probeerden de moeder te redden. Je kunt gewoon zien dat dit kindje geleden heeft. Nu, na 5 dagen, drinkt ze goed, is ze rustiger en lijkt ze vrediger te zijn. Het raakt me toch altijd weer als je zo'n klein kindje ziet lijden. Er gebeurt van alles rondom the kinderen, er was een baby gebracht door de politie, vanuit een ander

District, de baby zou gestolen zijn, want de vrouw die de baby droeg, had geen borst feeding en haar burens hadden haar nooit zwanger gezien. De baby komt dan naar Amecet, terwijl wordt uitgezocht hoe het allemaal zit. We hebben dit eerder meegemaakt en meestal geeft de vrouw toe en geeft aanwijzingen, zodat de echte moeder gevonden kan worden. Deze keer blijft de vrouw volhouden dat

zij de moeder is, en na het ondervragen van buren, familie rest dan alleen een DNA onderzoek, wat niet goedkoop is.



Er zijn ook 3 oudere broertjes gebracht, een tweeling van 6 en een jonger broertje van 4. In de steek gelaten door de ouders en verwaarloosd door de oma. Ze zaten vol met "jiggers" dat zijn een soort vlooien die van varkens komen. Het was ongelofelijk waar deze kinderen sliepen en moesten verblijven. Ze zijn uren bezig geweest om de jiggers te verwijderen, en dat was een heel pijnlijk proces voor deze 3 jochies. Simon is al naar de familie geweest, maar niemand wil voor de kinderen zorgen. Ik vraag jullie gebed voor deze boefies. Want dat worden ze nu met de dag, ze gaan praten, spelen en worden ondeugend.... We moeten een veilige plaats voor hen vinden!

De Farm....

Het gaat goed met de farm, er worden 100 sinaasappelbomen geplant, 20 bananenbomen en 20 mango bomen. Er is een gift binnengekomen (via het concert van de Figurant) en we gaan de water irrigatie nu goed aanpakken. De twee koeien staan op het punt om te bevallen!! Daarnaast hebben we verschillende gewassen gezaaid en het groeit goed (het is nu regentijd!!).

Terwijl we in Nederland waren, zijn we voor een interview geweest voor het programma Hour of Power, met Jan v.d. Bosch. Het wordt op Zondag 22 september uitgezonden via RTL5.

De brief is alweer vol! Blijf voor ons bidden, we hebben jullie steun hard nodig! Jullie emails en FB berichtjes betekenen zoveel voor me! Ik heb me gedragen gevoeld door jullie bemoedigingen en gebeden! Ook financieel is het een zware tijd geweest met zoveel dokters en medicijnen rekeningen.

Ik wens jullie een heel fijne vakantie tijd toe, even alles neerleggen en tot rust komen, van de natuur genieten en van elkaar, ik wens jullie dat allemaal toe!!!!

Tot de volgende brief en ik vind het fijn om reacties of vragen te ontvangen!



Blijf ons volgen via onze blog op de Amecet website:

www.amecet-childrenshome.com

Adres: Els van Teylingen, PO Box 792, Soroti, Uganda

Website: WWW.amecet-childrenshome.com hier kun je ook onze blog lezen!!!

Email : info@amecet.org of els@amecet.org

Giften: Giro 3131137,p/a Hornikswai 69, 4464 AT Goes

Belasting aftrekbaar: via JMEO, Mussenkampseweg 32, Heerde. Rabobank:IBAN:NL38 RABO 032.65.21.062,

ovv. van 2757 Els van Teylingen of 2993 YWAM Soroti, Amecet

Of de Stichting de FIGURANT Hornikswai 69, 4464 AT Goes: Giro 3238

met vermelding van: Els in Soroti of voor Amecet: YWAM Soroti Amecet

Mijn nieuwsbrief wordt verstuurd door mijn gemeente, de Rafael Gemeente in Goes. **Als je de brief per email kunt ontvangen, mail dan even naar : nieuwsbriefels@gmail.com** Ook adres wijzingen kunnen via dit email adres gaan of via: W. Alexanderlaan 1, 4461 TN Goes