

Visiedocument “This is Rafaël Youth”

Welkom bij het jongerenwerk van de gemeente. Met een toegewijd en dynamisch team willen we onze visie voor de jongeren gestalte geven:

Discipelen van Jezus maken! Zodat Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.

Ons hele Jongerenwerk is:

- Vernieuwend
- Vol van Gods invloed
- Vol van de Geest

- Vernieuwend omdat God in Zijn Woord zegt dat Zijn daden nieuw zijn elke morgen. (Klaag. 3:23)
Samen zoeken we naar creatieve manieren om de tijdloze principes van Gods Woord op een tijdgebonden manier aan de jongeren over te brengen.
- Vol van Gods invloed omdat we jongeren vertrouwd willen maken met het leven met Jezus. We verlangen ernaar dat het kennen van Jezus alle terreinen van hun leven beïnvloed (Joh 17:3)
- Vol van de Geest omdat in Zijn Woord staat dat Gods Geest het is die levend maakt. (Joh.6:63)

Ons verlangen voor jonge mensen is dat zij:

- 1) Kiezen voor Jezus, (evangelisatie)
- 2) Leven als Jezus, (aanbidding)
- 3) Delen over Jezus met elkaar, (gemeenschap)
- 4) Groeien in Jezus, (discipelschap)
- 5) Dienen als Jezus. (bediening)

Deze vijf doelen zijn afgeleid van de vijf kerntaken van de gemeente zoals beschreven in het boek Handelingen. We willen jongeren een ervaring en ontmoeting met God geven binnen het jongerenwerk zodat ze met Jezus gaan optrekken, met Hem wandelen en discipelen van Hem worden.

1) Kiezen voor Jezus: Christen worden (evangelisatie)

Het eerste doel voor de jongeren is dat ze een verlangen gaan krijgen naar het leven met God en een persoonlijke keuze voor Jezus maken. Dit houdt in dat jongeren gaan ontdekken dat God een plan en een bestemming heeft met hun leven (Jes 49:1). Dit lukt alleen wanneer de jongerenleiders zelf een diep verlangen naar God hebben. Dit betekent dat we als leiders ons eigen hart laten zien en het leven met God voordoen en uitleven. Het betekent ook dat het evangelie centraal staat in alles wat we doen en we jongeren de gelegenheid bieden om een bewuste keuze te maken.

2) Leven als Jezus: een levensstijl van aanbidding

Het tweede doel voor de jongeren is dat ze hun leven met God concreet leren vormgeven. De twee belangrijkste pijlers hierbij zijn Woord en gebed: jongeren leren de Bijbel lezen en ontdekken de relevantie van het Woord voor hun dagelijks leven. Daarnaast leren ze bidden en het verstaan van Gods stem zodat ze een voorbeeld worden en van invloed zijn voor hun omgeving (1Tim. 4:12).

3) Delen over Jezus met elkaar: aangaan en onderhouden van christelijke vriendschappen

Het derde doel voor de jongeren is dat ze gaan functioneren in de christelijke gemeenschap. We geloven in een relatiegericht jongerenwerk waarin eenheid en verbondenheid met Jezus en elkaar zichtbaar wordt. Jongeren ontdekken de waarde van vriendschappen met christelijke leeftijdsgenoten en geestelijke vaders en moeders waar ze zich aan kunnen optrekken.

4) Groeien in Jezus: leven in discipelschap

Het vierde doel is dat jongeren groeien in discipelschap. Ze leren dat het leven met Jezus niet alleen relevant is op zondagmorgen maar de hele week. Ze ontwikkelen een christelijke levensstijl en een Bijbelse kijk op onderwerpen als vriendschap, relaties, muziek, seksualiteit, geld, geestelijke strijd en andere religies.

5) Dienen als Jezus: het ontwikkelen van gaven en talenten

Het vijfde doel voor de jongeren is dat zij vrij gezet worden in hun bediening en gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Jongeren gaan verantwoordelijkheden op zich nemen en worden zich bewust van het feit dat God hen wil positioneren in Zijn koninkrijk. De Heilige Geest wil zichtbaar door hen heen werken (Ps.148:7,11-13, Math.21:15). Door jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij diensten en activiteiten en hen verantwoordelijkheid te geven t.o.v. de inhoud, hopen we een platform aan te bieden waardoor jongeren hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen. Uitstappen in geloof en de kracht van de Heilige Geest zijn daarbij cruciaal.

Omgaan met jongeren

Elke jongere is uniek en heeft een andere manier van leren. De ene jongere is een doener en de andere jongere houdt van bestuderen en de verdieping op zoeken. Een andere jongere is op zoek naar de basis van het geloof. We vinden het belangrijk dat jongeren in een liefdevolle relatie leven met elkaar en hun directe omgeving. Daarbij zetten we sterk in op persoonlijk mentoraat; we streven ernaar om iedere jongere persoonlijk te koppelen aan een van de jongerenleiders of iemand anders uit de gemeente zodat er naast de jongerenavonden ook doordeweeks contact en aandacht is. Gebed voor het jongerenwerk en de jongeren is daarbij de motor; zonder gebed kunnen we immers niets doen.

Invulling van de jongerenavonden

De avonden zijn één keer in de twee weken. Kernwoorden daarbij zijn Fun, Feed & Family:

Fun: chillen en veel lol hebben met elkaar is op de jongerenavonden standaard aanwezig. Elke avond is er een ludiek spelgedeelte.

Feed: elke avond is er een gedeelte onderwijs vanuit de Bijbel zodat jongeren groeien in het kennen van God en het toepassen van Zijn Woord.

Family: christen zijn ben je niet in je eentje maar doe je met elkaar. Als jongerengroep willen we een veilige thuishaven zijn waarin iedere jongere zich onvoorwaardelijk geliefd en aanvaard voelt. Relaties en vriendschappen met christelijke leeftijdsgenoten zijn essentieel voor iedere jongere, net als geestelijke vader en moeder figuren waar ze zich aan kunnen optrekken.