



Beste vrienden,

Brussel, december 2018

Het is al weer bijna Kerst. Dit jaar is voor mijn gevoel heel erg snel voorbij gegaan. Een jaar van veel veranderingen. Afscheid nemen van collega's met wie ik lang heb samengewerkt. De komst van nieuwe basisleiders van jeugd met een Opdracht Brussel. Een jong echtpaar met een andere kijk op dingen, een frisse aanpak, met nieuwe visie. Aan de ene kant was het loslaten en verwerken. Aan de andere kant nieuwe uitdagingen omarmen. Al deze veranderingen hebben ook emotioneel best een impact op mij gehad. Vooral moeilijk om alleen te zijn en het gevoel te hebben het weer alleen te moeten verwerken. Zo zat ik begin vorige week te worstelen met deze gedachten en gaf God mij een bemoediging. Die middag kwamen twee jonge mannen en een jonge vrouw in de winkel. Ik bood ze een kopje koffie aan en we kwamen in gesprek. De vrouw zei dat ze die ochtend een gebedstijd hebben gehad en dat God het op hun hart heeft gelegd om naar de boekwinkel te gaan. Ze zei: "Nu weet ik waarom. God wil iets tegen je zeggen. Je bent niet alleen. God houdt ontzettend veel van jou en Hij is dicht bij je. Soms vraag je je af waar doe ik dit allemaal voor. Weet dat God je gebruikt. Je moet meer gaan spreken, mensen bemoedigen en woorden van God doorgeven." Iemand anders zei: "Ook al ben je wat ouder, weet dat wat je tot nu toe voor de Heer gedaan hebt, nog maar klein is in vergelijking met wat Hij voor je in petto heeft." Ze hebben later voor mij gebeden en we hebben nog een tijdje gepraat. Ze vroegen of ze mij een hug mochten geven. Wow, dit was wel heel bijzonder, alsof ik engelen op bezoek had. De dag kon niet meer stuk. Dank U Heer voor deze bijzondere bemoediging.

Onlangs had ik een goed gesprek met een leraar godsdienst op een Nederlandstalige school. Hij komt regelmatig films en boeken kopen die hij in de klas gebruikt. De tieners vinden de films leuk met als gevolg dat hij vaak goede gesprekken met hen heeft over God. Hij zei dat ze open zijn voor het evangelie. Vorige keer schreef ik over de leraar godsdienst op een Franstalige Katholieke school. Ze kwam twee weken geleden in de winkel en zei dat de scholieren blij zijn met het evangelie van Johannes die ze hebben gekregen. Enkelens zeiden met trots dat ze het in hun zak of tas meedragen. Deze vrouw houdt van de Heer en ze heeft een hart voor haar scholieren. Het is fijn om met deze mensen in contact te zijn en te weten dat de boekwinkel een grote zegen voor hen is. Eind november kwam een voormalig medewerker van JmeO in de winkel met een vriendin die op zoek is naar God. De vriendin heeft een bijbel gekocht. Ik heb ze een kop koffie aangeboden en het gesprek ging al snel over God. Wij hebben voor haar gebeden en ze zei: "Dit is zo mooi, ik voel een warme energie, dank je." We hebben kunnen uitleggen dat dit de liefde van God is en dat Hij heel veel van haar houdt. Met tranen in haar ogen gaf ze ons een hug.



Hippo (JmeO-er, medewerker boekwinkel) en Richt Jan



Sfeer boekwinkel, een plek voor ontmoeting

Per september werken wij met de nieuwe Bronboek kassasoftware. De oude Lees & Luister software zat voor mijn gevoel heel logisch in elkaar, maar er kan geen webshop aan gekoppeld worden. Met Bronboek is het wel mogelijk een webshop te koppelen. Deze software kan meer en is beter afgestemd op de toekomst maar ik moet er nog aan wennen. Het is een uitdaging de logica te ontdekken van hoe het allemaal werkt. Er is een programmeur bezig met de configuratie van onze webshop en het was de bedoeling om dit najaar "live" te gaan, maar door verschillende omstandigheden is dat niet gelukt. Hopelijk zal dat volgend voorjaar gaan gebeuren. Een andere uitdaging en gebedspunt is de vrijwilligers. Ik ben blij met onze vrijwilligers, een leuk team. Toch komt het heel regelmatig voor dat een vrijwilliger afbelt. Je rekent op die persoon en dan sta je er ineens alleen voor. De meeste van de vrijwilligers kunnen maar een dagdeel helpen of tot 16.00 uur. Ik zoek iemand die twee of drie hele dagen kan helpen. Een rechterhand, iemand waar ik op kan steunen, iemand die zelfstandig kan werken. Willen jullie hiervoor bidden?

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, gebed en ondersteuning dit afgelopen jaar! Het is voor mij een grote bemoediging!
Ik wens jullie een Gezegnede Kerst toe en een bijzonder mooi en Voorspoedig 2019!

Blessings, *Richt Jan*