



# Nieuwsbrief 138

**Yoga kere**

**December 2018**



We gaan alweer naar het eind van 2018!!! En dus weer tijd voor een nieuwsbrief. Ook in mijn gezin maken we ons op voor het Kerstfeest. We hebben deze week onze boom opgetuigd..., de boom op de foto is een grapje, we hebben een kerstboom in de huiskamer!!

Het gaat goed met ons, Helen heeft haar examens voor P7 gehad en we weten voor de uitslag. Ze gaat in Februari naar de de Middelbare school, vindt dat best spannend... Sarah is ook klaar met haar examens en krijgt de uitslag pas in Augustus 2019!!!!!! Mary werkt nog steeds in Amecet en kijkt uit naar een baan, Cathy gaat met goede cijfers over naar P4. Dus al in al gaat het goed met ons, ook met onze gezondheid gaat het goed.

## **Amecet...**

Het is druk geweest, de afgelopen maanden in Amecet. Veel baby's en soms was het best spannend of het kindje het zou halen. In mijn vorige brief schreef ik over Anna Grace, a premature babytje, waar we heel wat mee te stellen hadden, Anna Grace is vorige week naar huis gegaan!! Een heel



gezond klein meisje!! Dat maakt ons allemaal dankbaar, we zien de vruchten van Amecet. Daarnaast is er ook een klein kindje overleden. De baby woog net over 1 kg. En zijn longetjes waren niet klaar om geboren te worden. Hij was 10 weken te vroeg geboren.... Toch is het altijd weer een verdrietige dag, als zoiets gebeurt, je probeert toch alles te doen en het kindje overlijdt. Een ander kind wat ons allemaal blij maakte was Raphael. Je kunt hier zijn 2 foto's zien. Raphael kwam in Aug. in Amecet. Hij was erg ziek, zwak en HIV+. Toen hij een paar dagen bij ons was, begon hij vreemd gedrag te vertonen. Verward, niet slapen in de nacht, rond dwalen. We hebben hem naar de Psychiatrische afdeling meegenomen en de dokter zei dat het een psychose was, door de HIV. Hij ging aan de medicijnen. Het was even een moeilijke beslissing, kunnen we hem handhaven in Amecet, met al die kleine baby's? We besloten om hem in Amecet te



houden en we hielden hem goed in het oog. De medicijnen hielpen hem, samen met de ARV's en de antibiotica Hij wilde zo graag naar school en dat lukte ook!! Vorige week, na de Amunweek, is hij naar huis gebracht, hij was zo blij... Omdat de situatie thuis niet zo goed is, gaat hij in Februari naar een boarding school.

Ik noemde de Amun week, dat is een week die we elk jaar begin december houden. We nodigen al de oudere kinderen uit die HIV+ zijn en die in Amecet hebben gewoond. We hadden 50 kinderen in de leeftijd van 10 – 20 jaar. Het was een geweldige week, weer veel gesproken werd over HIV/AIDS, over medicijnen nemen en al de problemen er rondom. We vonden dat de kinderen dit jaar heel open

waren en in de groepen kwamen veel vragen. We hebben dit jaar geprobeerd om hen zelf de antwoorden te laten geven, om elkaar te helpen en dat ging erg goed. Al de kinderen sliepen in het Amun huis en we hadden een tent in de tuin, waar we alle bijeenkomsten hielden. Erg vermoeiend, maar ook zo goed om de kinderen te zien opgroeien en te zien dat heel veel kinderen het goed doen. Het is niet makkelijk voor hen, maar de enige manier voor slagen is: accepteren dat ze HIV+ zijn en positief te leven. Dit jaar was ons thema: alles is mogelijk wanneer ik geloof! Marcus 9:23.



Ander goed nieuws is dat er een kalfje is geboren!! Het kleintje doet het goed en we drinken inmiddels de melk van onze eigen Friese koe! Ik heb geschreven dat we een farm land hebben kunnen kopen en de 4 koeien zijn nu overgebracht naar dat nieuwe land. Er is een soort stal gebouwd en we gaan ook andere gewassen op dat land verbouwen. We zijn zo dankbaar voor alle financiële hulp die we mochten ontvangen voor dit project. Er is nog veel werk te doen, maar we hopen dat het ons gaat helpen in het genereren van inkomsten voor Amecet.

Een nieuwsbrief is zo snel vol, ik hoop dat jullie ons ook blijven volgen via ons blog op onze website, er zijn nog zoveel andere verhalen..... [www.amecet-childrenshome.com](http://www.amecet-childrenshome.com)  
Blijf voor ons bidden en we vinden het fijn om iets van jullie te horen! Jullie steun en vriendschap betekenen veel voor mij.  
Ik wens jullie allemaal een vredig Kerstfeest en God's leiding, bescherming en zegen in 2019!!



Mary

Sarah

Helen

Catherine

Els

**Zet Vrijdag 17 mei 2019 in jullie agenda!!!** Dan is er een Benefiet concert voor Amecet in de Mythe in Goes, vanwege het 20 jarig jubileum van de Stichting de Figurant!! En de van Teylingen Familie uit Soroti is daarvoor uitgenodigd!!!! Er is een Meet&Greet mogelijkheid met een High Soep voor al onze vrienden en speciaal voor de mensen die in Soroti hebben gewerkt. We zien er alle 5 naar uit om jullie te ontmoeten!! Er komt meer info en je kunt ook de website van de Figurant in de gaten houden! [www.defigurant.nl](http://www.defigurant.nl)

Adres: Els van Teylingen, PO Box 792, Soroti, Uganda  
Website: [WWW.amecet-childrenshome.com](http://WWW.amecet-childrenshome.com) hier kun je ook onze blog lezen!!!  
Email : [info@amecet.org](mailto:info@amecet.org) of [els@amecet.org](mailto:els@amecet.org)  
Giften: Giro 3131137,p/a Hornikswei 69, 4464 AT Goes  
Belasting aftrekbaar: via JMEO, Mussenkampseweg 32, Heerde. Rabobank:IBAN:NL38 RABO 032.65.21.062,  
ovv. van **2757 Els van Teylingen** of **2993 YWAM Soroti, Amecet**  
**Of de Stichting de FIGURANT Hornikswei 69, 4464 AT Goes: Giro 3238**  
**met vermelding van: Els in Soroti of voor Amecet: YWAM Soroti Amecet**

Mijn nieuwsbrief wordt verstuurd door mijn gemeente, de Rafael Gemeente in Goes. **Als je de brief per email kunt ontvangen, mail dan even naar : [nieuwsbriefels@gmail.com](mailto:nieuwsbriefels@gmail.com)** Ook adres wijzingen kunnen via dit email adres gaan of via: **W. Alexanderlaan 1, 4461 TN Goes**