

Gezag

Werkerstraining Rafaël gemeente Goes

1. Gods autoriteit

God is niet geschapen. Hij is compleet in Zichzelf. Hij is de Eeuwige, Onveranderlijke. Hij noemt Zichzelf 'Ik ben'. Hij is aan niemand verantwoording verschuldigd. Gods autoriteit is gebaseerd op wie Hij is. We zien Zijn autoriteit in:

- de schepping (Ps 148:13)
- Zijn Woord (Hebr 1:3)
- Zijn Zoon Jezus Christus (Matth 28:18)
- de door God gestelde instellingen/personen (Rom 13:1-2)

Het karakter van Gods autoriteit is niet machtswellust, maar Liefde. Het doel van Zijn autoriteit is om de liefde te beschermen en te handhaven. Als we komen aan Gods autoriteit, schenden we de wet van de liefde. Deze wet garandeert vrede, gerechtigheid, veiligheid en harmonie. Het overtreden van deze wet heeft catastrofale gevolgen voor de hele schepping. Door het verwerpen van de autoriteit van God zijn zowel de engelen als de mensen gevallen. God wil niet dat die opstand eeuwig duurt. Daarom werd satan uit de hemel geworpen en moest de mens het paradijs verlaten.

God wil opnieuw Zijn autoriteit bevestigen en Hij begint daarmee in de eerste plaats in het hart van de mens. Het Koninkrijk van God begint als er in het hart van de mens gehoorzaamheid is aan God. Door gehoorzaamheid geven we God de gelegenheid Zijn autoriteit te herstellen. Als we afzien van onze opstandigheid en Gods wil gehoorzamen, begint daarmee Gods Koninkrijk in ons leven. Dit Koninkrijk is het gebied waar God Zijn autoriteit oefent. Gehoorzaamheid is de deur waardoor mensen binnen komen en eeuwig leven ontvangen. Het is de Here Jezus, die het Koninkrijk van God op aarde gevestigd heeft. Hoe? Door gehoorzaamheid (Hebr 5:8-9)

De volgende stap in het plan van God om Zijn Koninkrijk te vestigen, is door de Gemeente. Als Gods autoriteit in de Gemeente gezien wordt, kan God overgaan tot de volgende fase: Gods Koninkrijk dat de hele wereld in beslag neemt.

2. Wat is gezag?

Er is een verschil tussen gezag en macht.

Macht is in staat zijn invloed uit te oefenen op gebeurtenissen en mensen op die manier die jij wilt (manipulatie, overheersing, geweld, atmosfeer van wetticisme, dwang, omkoperij, controle)

Gezag is het recht hebben invloed uit te oefenen op gebeurtenissen en mensen, binnen de beperkingen van degene die dat recht heeft verleend.

In de wereld/samenleving wordt gezag vaak gezien als macht, doordat gezag op een onjuiste manier gebruikt wordt.

Hebben we in de gemeente een goed begrip van gezag?

3. Overgedragen gezag

Vanaf het eerste begin heeft God Zijn autoriteit gedelegeerd aan:

- de engelen (Col 1:16)
- de mens (Gen 1:28)

God heeft dit altijd vast gehouden. Hij heeft Zijn schepselen altijd verantwoordelijkheid willen geven. Hij houdt Zich er ook aan, zelfs als ze in opstand zijn tegen Hem.

Gods gedelegeerde gezag zien we o.a. in:

- het gezin (Efz 5:22-23)
- de overheid (Rom 13:1-7)
- elke autoriteit die boven je gesteld is (1 Petrus 2)
- de gemeente (1 Tim 3:1-13)

De Bijbel stelt dus ook duidelijk dat er geestelijk gezag moet zijn in een gemeente. Dit gezag heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het leiden en het besturen van de gemeente. Teksten over leiderschap: Hand 20:28, 1 Thess 5:12, 2 Tim 2:24-25, 2 Tim 4:2, Titus 1:5-7, 1 Petrus 5:1-5, Hebr 13:17b.

Als kinderen van God moeten we niet alleen leren geestelijk gezag te herkennen, maar moeten we op zoek zijn naar gelegenheden om ons onder dat gezag te stellen. Het staan onder gezag geeft bescherming en veiligheid, zodat je binnen deze grenzen van gezag (van bescherming en veiligheid) kunt ontplooiën.

Daar komt bij dat niemand geschikt is om gezag uit te oefenen, als hij niet eerst zichzelf heeft gesteld onder iemand gezag. God heeft het aangedurfd Zijn autoriteit af te staan; zouden wij dan aarzelen ons onder gezag te stellen? De manier waarop wij reageren op gedelegeerd gezag, toont onze houding t.o.v. Gods autoriteit. Als we Gods gezag accepteren; zullen we ook het gezag van anderen die God boven ons heeft gesteld, accepteren.

4. Het functioneren van het ontvangen gezag

De mate waarin het door God gedelegeerde/verleende gezag door de ontvanger heen kan functioneren is gebaseerd op:

A. de hartsgesteldheid van de ontvanger zelf:

- wie hij/zij in Christus is - godvruchtig karakter
- gehoorzaamheid aan de Heer - bereidheid om te dienen
- wijsheid - de manier waarop de gaven gebruikt worden om te dienen - zalving van de Heilige Geest

B. het ontvangen respect en de mate van vrijwillige openheid van het hart van degene waar je leiding aan geeft (boven gesteld bent)

Respect kan ontstaan in een open relatie (= een sleutel in gezag) God geeft ons gezag in mensenlevens wanneer ze ons aanvaarden en ons respecteren. Elke leider heeft, net als alle andere gezagspersonen, de verantwoordelijkheid dit respect te winnen door een houding van toewijding te hebben aan hen die God je toevertrouwd/gegeven heeft om te begeleiden, toe te rusten, enz.

Gezag is iets wat men gegeven wordt en niet iets wat men neemt.

Als leider heb je nooit meer gezag in iemands leven dan de mate waarin die ander zich voor je openstelt.

Kenmerken van een leider die volledig dienstbaar is en functioneert met geestelijk gezag: Matth 20:28, Rom 1:1, Fil 2:3-4, Efz 4:1-5

5. Onderwerping in het kader van gezag - geestelijke bescherming

Jezus zelf heeft ons het voorbeeld gegeven van onderwerping.

Zijn onderwerping betekende een beperking tot:

- de wil en visie van Zijn Vader (welke Jezus ontdekte mede door zich terug te trekken en door gebed)
- het hart van Zijn Vader
- de tijd van Zijn Vader ("Mijn ure is nog niet gekomen")

Durven we ons ook te beperken, te onderwerpen? Als we ons beperken geeft het altijd een zoetere vrucht (voorbeeld van een druivenrank die gekrent wordt om vollere druiven te krijgen; krenten is beperkingen aanbrengen)

De Bijbel leert ons dat we ons behoren te onderwerpen; gezag behoren toe te kennen aan diegene die God boven ons gesteld heeft. Als er geen vrijwillige onderwerping en erkenning is, kan er geen gezag uitgeoefend worden en wordt het werk van God belemmerd.

Aan wie behoren we ons vrijwillig te onderwerpen:

- alle christenen aan elkaar (Efz 5:21)
- vrouwen aan hun mannen (Efz 5:22)
- kinderen aan hun ouders (Efz 6:1-3)
- slaven aan hun meesters (Efz 6:5)
- jongeren aan ouderen (1 Petrus 5:5)
- alle christenen aan wereldse instellingen (Titus 3:1-2)
- alle christenen aan de geestelijke leiders in de gemeente (Hebr 13:17, 1 Thess 5:12)

De gedachte bij onderwerping is die van een open hart hebben naar je leider toe en naar hem luisteren.

Gehoorzaamheid komt pas naar voren als je het ergens niet mee eens bent en het wordt toch gevraagd. Gehoorzaamheid heeft te maken met je gedrag; onderwerping met je hart/hartshouding. Het is mogelijk te gehoorzamen zonder de innerlijke houding te hebben van onderwerping.

Ook is het mogelijk een houding van onderworpenheid te hebben en toch niet te gehoorzamen.

In het kader van onderwerping is niet alleen gehoorzaamheid, maar ook de bereidheid (en het doen) om verantwoording af te leggen (de ander in je denken en je doen te laten kijken) belangrijk.

Als christen gehoorzamen we iemand niet omdat hij altijd gelijk heeft, maar omdat we inzien en erkennen dat die ander gezag over ons heeft en dat dit gezag door God gegeven is. God heeft ons leiders gegeven - hoewel ze niet volmaakt zijn, om ons de allerbelangrijkste les van ons leven te leren: gehoorzaamheid.

Door vrijwillige openheid krijg je een geestelijke bescherming. Bijbels leiderschap geeft bescherming en veiligheid.

Als mensen ongehoorzaam zijn, dan is dat niet alleen een menselijke zaak, maar ook een geestelijke zaak. Je gaat dan nl. onder de bescherming van het gezag weg en je stelt je open voor het principe van het rijk der duisternis; te weten ongehoorzaamheid, rebellie, weerspanning [= gelijk aan toverij] (Efz 2:2) en dit is gevaarlijk omdat je dit van God doet wegdrijven.

Er zit dus een geestelijke bescherming in het Bijbelse principe van het je stellen onder/onderwerpen aan gezag. God heeft niet leiders gegeven om macht over ons te hebben, of om ons klein te houden, maar Hij roept juist leiders om mensen toe te rusten tot dienstbetoon en om hen te helpen Gods stem te verstaan; om mensen dichterbij Jezus te brengen. Dit is een taak van een leider en dit mogen mensen ook verwachten. We moeten ons leven openstellen en onze leiders de ruimte geven waarheid in ons leven in te spreken (opvoeden, toerusten, bemoedigen, begeleiden, ook correctie en vermaning) tot ons eigen bestwil als we dichterbij Jezus willen komen.

Het is goed dat iedere leider ook een leider boven zich heeft. Als leider kunnen we nooit mensen dwingen of forceren om God te gehoorzamen. We moeten proberen de mensen zodanig lief te hebben, dat ze steeds meer verlangen God te aanbidden en Hem te dienen. Leiding richt zich meer op het ontdekken van hetgeen God aan het doen is in iemands leven, dan het voorschrijven ervan.

De vraag zou bij je kunnen rijzen: “In hoeverre moet ik gedelegeerde autoriteit boven mij gehoorzamen?”

1. de gedelegeerde autoriteit mag nooit tegen Gods autoriteit ingaan, zoals vastgesteld in Zijn Woord.
2. Als gedelegeerde autoriteit tegen Gods Woord ingaat, geldt: “Men moet God meer gehoorzamen dan mensen” (Hand 5:29)

6. Uit de filosofie van Rafaël Nederland

- a. Geestelijk gezag is gebaseerd op ontvangen respect en niet op positie
- b. We geloven in het principe van geestelijke bescherming, door vrijwillige openheid
- c. Wat leiding betreft geloven we niet dat we ‘de autoriteit’ hebben over leden, maar dat het onze taak is hen te helpen in het verstaan van Gods stem en hen toe te rusten tot dienstbetoon (bedieningen)
- d. Leiding richt zich meer op het ontdekken wat God aan het doen is in iemands leven, dan op het voorschrijven ervan.