

Geestelijke strijd

1. Inleiding

Met betrekking tot het onderwerp geestelijke strijd zijn er twee extremiteiten.

Deze twee extremiteiten zijn:

- A. Teveel nadruk leggen op de problemen/het werk van de duivel (alles is een demon)
- B. Het werk van de duivel onderschatten of in zijn geheel ontkennen (de duivel bestaat niet)

We mogen met elkaar op zoek gaan naar een gezonde balans/middenweg.

ad A. Teveel nadruk leggen op het werk van de duivel

Er zijn mensen die zeggen dat achter alles de duivel zit en proberen steeds onder de indruk te komen van wat de duivel doet. Het is verkeerd om aan te nemen dat alles demonisch is. Jezus stierf aan het kruis om de demonen te overwinnen.

Overwinning is beschikbaar en als die er niet gaat komen kun je je gaan afvragen of er een demon in het spel is. We kunnen vrij worden omdat Jezus de machten der duisternis heeft overwonnen. Als we ons niet vrij voelen kan dit komen door:

- onkunde over het werk van Jezus - verwonding → genezing nodig
- je niet echt vrij wil worden en nog iets (zonde) vasthoudt, dus bekering en berouw nodig
- geestelijke trots/hogmoed n.a.v. een geestelijke openbaring
- je richt je op het verkeerde doel

Gods doelen zijn:

- * de onbekeerde wereld tot Zichzelf brengen door Jezus Christus (1 Cor 5:18)
- * Hij brengt Zijn eigen Kerk tot eenheid, volwassenheid en gezondheid.
Opbouw van het Lichaam
- er kan een demon in het spel zijn → bevrijding nodig

ad B. Onderschatting/ontkenning van het werk van de duivel

Deze mensen zijn onkundig. Ze willen niet toegeven dat iets van de duivel kan zijn.

Sommige mensen hebben vrees om zich met geestelijke oorlogsvoering bezig te houden, omdat ze bang zijn dat dan de duivel juist komt en daarom beginnen ze er niet aan.

Er is echter geen Bijbelse basis om de duivel te vrezen; wel is je houding belangrijk. Bij een verkeerde houding/zonde kun je wel in problemen komen, omdat de deur voor de duivel dan openstaat.

Als je niet onkundig bent, niet vreest en de juiste houding hebt, dan kun je met de duivel afrekenen.

ad C. De gezonde balans / de middenweg

- Wees je ervan bewust dat er een duivel is, maar raak er niet van onder de indruk. Raak onder de indruk van Jezus Christus; God is groter. De duivel wil juist dat je onder de indruk van hem raakt.

Bijvoorbeeld niet alle ziekte is van de duivel - het kan wel, maar het hoeft niet.

- Erken en herken, wees niet onkundig. Noem niet alles van de duivel als je het zelf bent. We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor keuzes die we maken, gedachten die we de loop laten en voor onze zonden. We mogen dit niet uitsluitend op de duivel afschuiven en ons hier achter verschuilen.

Wedersta de duivel (Jac 4:17) God doet dit niet, dat moeten we zelf doen.

- We moeten de waarheid kennen en deze zal je vrijmaken.

Welke waarheid moeten we o.a. kennen:

- * de hele waarheid over de duivel uit de Bijbel
- * de waarheid over God, als je weet wie God is raak je nooit onder de indruk van de duivel
- * de waarheid over jezelf in Christus; weet wie je bent in Christus - dan zal je effectief zijn

(Bron van de inleiding: Studie van Dean Sherman, DTS Heidebeek)

2. De aard van de duivel

Er is een duivel en er zijn demonische machten en ze hebben een plan met ieder mens:

Joh 10:10a 'de dief komt om te stelen, te vermoorden, te vernietigen'

<u>te stelen:</u>	je vreugde je huwelijk je gedachten/verstand je onschuld je relaties je taak/bediening/roeping enz.
<u>te vermoorden:</u>	gedachten over zelfmoord de dood van anderen wensen abortus enz.
<u>te vernietigen:</u>	je lichaam/je leven je relaties/vriendschap je kerk/gemeente je vrede enz.

Ook 1 Petrus 5:8-9 maakt ons wakker:

- dat er een boze geest is
- deze boze macht wordt duivel genoemd
- dat die erop uit is om te vernietigen
- dat die erop uit is om te verslinden

en daarom worden we opgeroepen om waakzaam te zijn!

(Ga nooit iets kapot maken, maar bouw iets op en sta in de verzoening)

Er zijn twee 'bovennatuurlijke krachtbronnen': van God - en van de duivel.

Er zijn twee koninkrijken: het Koninkrijk van God - en het koninkrijk der duisternis.

Het is een gruwel om je bezig te houden met bovennatuurlijke dingen van de duivel (bv. horoscopen, waarzeggers, sterren, energiesystemen enz.) De duivel heeft een plan met je leven en hij lokt ons op velerlei manieren uit/verleidt ons om kennis te nemen van dit plan. Miljoenen mensen leven een leven gebaseerd op informatie uit een occulte bron.

Deuteronomium 18 Occulte praktijken worden door de Bijbel niet ontkent, maar het is de Heere een grote gruwel als we ons hier mee inlaten; het is verboden om er aan deel te nemen.

Waarom is God daar zo tegen?

- jouw keus en wil om het te raadplegen zet je hartsdeur open voor het plan van de duivel, niet dat de regels het plan zijn, maar je zet je hart open.
- God wil onze leidsman voor het leven zijn. Waarom gaan we niet naar God? Hij wil ons leven iedere dag leiden - zie de beloften in Zijn Woord.

De duivel 'voorspelt' je goede dingen en hij wil je 'zegenen' - maar het uiteindelijke resultaat is altijd vernietiging.

(Bron: studie van Dean Sherman, DTS Heidebeek)

3. Aantekeningen bij de video over geestelijke strijd van I. Ballard (video dts-heidebeek)

Geestelijke strijd is een onderdeel van het christelijk leven. Er is een echte duivel en er zijn boze machten en geesten en zij staan tegen alles wat de Heer wil doen en zij zijn tegenstanders als we de Heer willen dienen.

We zijn betrokken in een oorlog - we moeten sterk zijn in de Heer. Sommige christenen willen hier niet bij betrokken zijn, maar het is onderdeel van het christelijk leven en zeker als we betrokken willen zijn bij de bouw/bevordering van Gods Koninkrijk.

1 Cor 16:9

Heel vaak als er een deur opengaat in ons leven, dan merken we ook dat er veel tegenstand is. De tegenstanders willen niet dat Gods werk verder gaat.

2 Cor 2:11

Paulus herkende dat de duivel voordeel trekt uit allerlei situaties en dat hij bepaalde schema's en plannen in gedachten heeft. Wij moeten hier ook inzicht in hebben.

Efz 6

Onze eerste strijd is niet tegen mensen, we vechten niet tegen de dingen die we zien met onze ogen. Onze eerste strijd is tegen de duivel en zijn machten.

Soms raken we betrokken in een strijd tegen vlees en bloed - met mensen.

God wil dat we in de hemelse gewesten ten strijde trekken met geestelijke wapens om bolwerken van de duivel te slechten (gedachten, filosofieën, enz)

Geestelijke strijd

studieavonden 1 en 8 december 1997

- We geloven dat de duivel bestaat. Het gaat om een gezonde balans: Wees je ervan bewust dat er een duivel is, maar raak er niet van onder de indruk. Raak onder de indruk van Jezus Christus, God is groter. De duivel wil juist dat we onder de indruk van hem raken.
Uitersten zijn: enerzijds er wordt teveel nadruk op het werk van de duivel gelegd en anderzijds ontkenning dat er een duivel is.
- De duivel is erop uit om ... / zijn karakter is:

te vernietigen	Joh 10:10
te verblinden	2 Cor 4:4
te verleiden	Gen 3
ons aan te klagen	Openb 12:10
te verslinden	1 Petrus 5:8
twijfel te zaaien	Matth 4:4-6

Lucas 4:3-13 → in twijfel trekken van onze:
identiteit (vers 3)
toewijding (vers 7)
relatie (vers 9)
- God is niet een God van oorlog, maar van vrede
Jezus is Verlosser en Hij is overwinnaar Col 2:15
- Onze positie als christen
Het kruis was de grote overwinning over satan en zijn handlangers. Hoewel de vijand nog niet definitief vernietigd is en nog steeds in staat is slachtoffers te maken, is hij wel ontwapend en verslagen. We moeten goed beseffen wat onze positie is, dankzij de overwinning die Jezus aan het kruis voor ons heeft behaald.

Col 1:13-14	we zijn verlost en overgebracht naar ...
1 Joh 4:4	Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is
Efz 2:4-7	we zijn met Christus gezeten ...
1 Cor 15:23-25	overwinning staat vast
Col 3:3	ons leven is in Christus
2 Thess 3:3	de Here bewaart ons
Joh 17:15	Jezus doet voorbede
Lucas 10:19	we hebben autoriteit gekregen

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - <u>Koninkrijk van het licht</u> Jezus vergeving/genade zoon/dochter van God leven bevrijding/herstel verlossing genezing |  | <ul style="list-style-type: none"> <u>rijk der duisternis</u> duivel zonde/verleiding slaaf van de zonde dood vernietiging verblinding verwonding/beschadiging |
|---|---|--|

- De strijd tussen licht en duisternis speelt zich af op vele gebieden

In de hemelse gewesten wat zichtbaar wordt in het zichtbare:

- o in ons persoonlijk leven
- o in ons huwelijk
- o in ons gezin
- o in de gemeente
- o op ons werk
- o in onze stad

Kortom: daar waar er relaties zijn.

- Beste sleutel: dicht bij Jezus blijven

Door gehoorzaamheid aan God geen invloed en opening geven aan satan.

Het is onze verantwoordelijkheid te leven in de vreze van de Heer, in heiligheid en om de duivel te weerstaan.

Opening aan de boze wordt gegeven door ongehoorzaamheid = door zonde.

- We kunnen onszelf verdedigen door de wapenuitrusting aan te doen

Efeze 6:11-18

- o de gordel der waarheid
- o het pantser der gerechtigheid
- o voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede
- o schild des geloofs op te pakken
- o de helm des heils aan te doen
- o het zwaard van de Geest, het Woord uit te spreken
- o gebed

- We kunnen ook aanvallen door:

- o gebed en voorbede
- o bidden in tongen
- o gebedswandeling
- o proclamatie, getuigenis en verkondiging (Openb 12:11)
- o dankzegging en lofprijzing (2 Kon 20:20, Ps 139, Hand 16:25)
- o bevrijdingsgebed, demonen uitdrijven (Marcus 9:25-29)
- o vasten
- o reageren in tegenovergestelde geest (Rom 12:19-20)
- o tienden geven
- o 'licht aansteken' - eenheid en de kracht van liefde (Rom 8:39)