

Geestelijke strijd en gebed

Door: Reona Joly
Bron: Opwekking

Een van de vele seminars tijdens 'Mission 90' ging over geestelijke strijd. Reona Joly gaf zo'n uitstekende studie over dit onderwerp dat ze een spontaan applaus kreeg. In zendingsstrategie moeten we rekening houden met de duistere machten, die zich niet makkelijk laten verdrijven.

Een juist begrip van geestelijke strijd en dat elke christen er aan deelneemt in gebed is een dringende noodzaak in de Kerk van Jezus Christus. Ik wil zelfs zover gaan, te zeggen dat als dit uitblijft er geen werkelijke voortgang kan zijn in het werk van de Heer. Zij die geen begrip hebben van de geestelijke strijd en niet klaar zijn om eraan deel te nemen zullen voortdurend gefrustreerd zijn en hun inspanning en goede bedoelingen zullen weinig vrucht afwerpen.

Het Nieuwe Testament laat ons een wereld in oorlog zien (niet zoals de kleine veldslagen van de Romeinse legioenen) - een geestelijke oorlog van licht tegen duisternis, waarheid tegen leugen, goed tegen kwaad, leven tegen dood, Christus tegen satan. Slechte dingen in de zichtbare wereld waren slechts een symptoom van een titanenstrijd in de hemels gewesten. Deze overtuiging deed Paulus schrijven: "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."

Satan is een persoon

Het is helaas gewoonte geworden in veel christelijke kringen om te geloven in een onpersoonlijke macht van het kwaad. Men zegt: ja, er is kwaad in de wereld, maar je kunt er niet veel aan doen. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat de duivel niet zomaar een abstract idee is. Hij is een levend geestelijk wezen - slecht en slecht makend. Deze duistere versturende geest bestaat echt en handelt met geslepenheid om personen tot zonde te verleiden en allerlei soorten kwaad te inspireren in de menselijke maatschappij.

Vanaf dat de Kerk geboren werd is de strijd hevig en Paulus instrueert de christenen in Efeze 6:18 te bidden vol overgave en dat bij elke gelegenheid in de kracht van de Heilige Geest.

De Lausanne Verklaring van 1974 bevat deze zinsnede: "Wij geloven dat we betrokken zijn bij een contante geestelijke strijd met overheden en boze machten die proberen de Kerk omver te werpen en het werk van wereldevangelisatie verstoren. We erkennen onze behoefte aan het omgorden van Gods wapenrusting om deze strijd te kunnen voeren met 'de geestelijke wapens van waarheid en gebed'

Paulus noemt in het beroemde gedeelte uit Efeze 6:10-18 specifiek vier stukken van de wapenrusting:

- 1) De gordel der waarheid
- 2) De borstplaat der gerechtigheid
- 3) Voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie
- 4) De helm des heils

De Heer Jezus komt hierin tot ons: Hij is de waarheid, Hij is mijn vrede, Hij is mijn gerechtigheid, Hij is mijn redding. Dit is niet onze wapenrusting, maar die van God; aan ons gegeven om ons volledig te beschermen.

Het kwaad is niet een onpersoonlijke kracht. Gods woord leert dat er een persoonlijke, intelligente en actieve satan is. We strijden niet tegen ideeën, maar tegen 'overheden en machten in de hemelse gewesten.'

Het schild des geloofs

Paulus spreekt ook van een defensief wapen, het schild des geloofs (Efeze 6:16) De vijand schiet vurige pijlen naar ons toe, pijlen van vrees, van ongelof, van trots, onreine gedachten en menigten andere. Maar het schild van geloof is effectief en ketst ze af. In gebed kan de gelovige zijn leven beschermen door zich de beloften van God toe te eigenen en zijn toewijding en vertrouwen in God uit te spreken.

Dan noemt Paulus het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God (vers 17) Jezus laat in Mattheus 4 zien hoe effectief het is tegenover de machten der duisternis de schrift aan te halen. Toen er drie verzoeken op Hem afkwamen, citeerde Hij drie verzen uit Deuteronomium en de duivel verliet Hem, geheel verslagen.

Als we Gods woord lezen, vullen we onze munitiebergplaats zodat we in momenten van verzoeking toebereid zijn. Bijvoorbeeld, als we voelen dat een brandende pijl van vrees op ons afgeschoten wordt, kunnen we zeggen dat Gods Woord zegt: "Hij heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht" (2 Tim 1:7) In Openbaringen 12:11 wordt het bloed van Jezus, Gods Zoon, als een wapen gezien samen met het woord van ons getuigenis.

Verder mogen we als geestelijk wapen gebruiken de naam van Christus. Jezus moedigt de kerk aan alles te vragen in zijn naam. "Wat gij ook doet in woord en werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus" (Col 3:17) Zoals de jonge David Goliath versloeg met zijn vijf stenen omdat hij kwam in de naam van de God van Israël (1 Sam 17:45)

De gevallen engel

Er wordt ons inzicht gegeven in de oorsprong en de val van Lucifer - de lichtende engel die rebelleerde tegen God die hem schiep - in Jesaja 14:12-17 en Ezechiël 28:11-19. Hij slaagde erin om andere engelen mee te sleuren in zijn rebellie. De Bijbel noemt hen: de boze machten in de hemelse geesten (Efeze 6:18), engelen die hun oorsprong ontrouw werden (Judas 6) en de engelen van de duivel (Matth 25:41)

Daniël 10 spreekt over twee van deze navolgers van Lucifer die de heerschappij voeren over verschillende gebieden. In vers 13 lezen we over de vorst van Perzië en vers 20 noemt de vorst van Griekenland. Satan, Lucifer, de duivel (de Schrift geeft hem vele kenmerkende namen en titels) heeft zijn legerscharen goed georganiseerd en gaf hen verschillende rangen en machtsniveaus. Deze gevallen engelen zijn tot een goed georganiseerd leger geworden om de rebellie die in de hemel begon voort te zetten.

Satan is in geen enkel opzicht de slechte tegenhanger van God die absoluut goed is. Satan is niet, als eeuwige duistere macht, de tegenhanger van de eeuwige bron van licht, de echte God. Nee, satan is een geschapen wezen, een gevallen engel, het hoofd van de rebellen tegen God.

God alleen is Heer

God alleen is absoluut, "Ik ben de eerste en de laatste, buiten Mij is er geen God" (Jes 44:6) Christus alleen is, 'het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten' (Col 1:15-16) Hij is 'aan de rechterhand Gods, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn' (1 Petrus 3:22)

Lofprijzing is een wezenlijke onderdeel van geestelijke oorlogvoering. In lofprijzing wordt ons verstand gericht op wie God is en wat Hij doen kan. We worden uitgetild boven onze beperkingen en zien God als de Almachtige.

Eén van de titels die regelmatig aan God gegeven wordt is 'Heer der heerscharen'. Jezus wist dat de Vader tot Zijn beschikking kon stellen twaalf legioenen engelen (een Romeins legioen bestond uit 6.200 man; dus het gaat hier over 74.400 engelen) Hebr 12:22 spreekt over 'tienduizendtallen van engelen'. Judas 14 zegt: "De Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden". Openbaringen 5:11 zegt: "en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon ... en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen".

Wees bemoedigd, de machten van God zijn veruit in de meerderheid, in macht en autoriteit, tegenover alles wat de vorst van deze wereld ooit bij elkaar kan krijgen.

Het goede nieuws

Maar het goede nieuws gaat nog verder. De Heer is niet alleen opgewekt en verheven boven alle autoriteit en macht in de Hemel (Efeze 1:21), maar wij zijn mét Hem opgewekt en zitten mét Hem in de troon. Vanaf deze positie is ook elke macht en kracht beneden óns gesteld. Daarom kan de Heer ook tegen de discipelen zeggen in Lukas 10:19: “Zie, Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand.” In Romeinen 16:20 staat dat de God des vredes de satan weldra onder onze voeten vertreden zal.

We zijn bekleed met de Heer Jezus Christus als onze bescherming als we deze strijd binnengaan. Lees maar in Romeinen 13:12-14 “Doet de wapenen des lichts aan” en “doet de Here Jezus Christus aan.” Galaten 3:27 zegt dat allen die gedoopt zijn in Christus ook met Hem bekleed zijn.

De eerste gemeente wist van de autoriteit van de naam boven elke naam (Fil 2:9) Ze predikten erover (Hand 8:12), genazen er zieken mee (Hand 3:6), brachten er bevrijding door (Hand 16:18), bewaarden er orde mee in de gemeente (1 Cor 6:11), doopten er nieuwe bekeerlingen in (Hand 10:48), legden er de redding mee uit (Hand 4:12), enz.

Lofprijzing als wapen

Nog een geestelijk wapen waarmee de kerk kan strijden tegen de boze is het zingen van Gods lof. In 2 Kronieken 20 lezen we het fantastische verhaal van Juda dat omringd was door de vijand. Toen koning Josafat tot God riep om hulp, zei God hem dat het koor voor het leger uit moest gaan - zij moesten geen strijdlieden maar lofprijzingliederen zingen voor de Heer. Toen zij begonnen te zingen (vers 22) vielen de vijandelijke legers elkaar aan en werden geheel vernietigd.

In de wapenrusting Gods wordt ons geleerd bekleed te zijn met het evangelie en geschoeid te zijn met bereidvaardigheid. God beschermt met de helm des heils ons verstand, met het borstschild van gerechtigheid ons hart, ons gevoel. Ons hele wezen is veilig.

In Hand 16 zien we Paulus en Silas in de gevangenis. Hun ruggen zijn doorgroefd, hun voeten zitten in blokken en het is midden in de nacht. Maar ze kiezen ervoor te bidden en Gods lof te zingen (vers 25) Het gevolg daarvan is dat God een aardbeving zendt, de gevangenen worden vrij, de bewaker en zijn gezin komen tot bekering.

Als wij ervoor kiezen God te loven en te prijzen - vooral als we er helemaal geen zin in hebben - als onze omstandigheden moeilijk zijn en er aan het eind van de tunnel geen licht doorkomt, dan is het Gods vreugde te antwoorden. God roept ons om zowel te loven en te prijzen als geestelijke oorlog te voeren. Het is God die onze handen oefent in de strijd, zegt Psalm 18:34. Hij maakt ons bekwaam voor dit werk als we ons gewillig aan Hem overgeven.