

## Dankzegging, lofprijzing en aanbidding

### 1. Dankzegging

Dankzegging is een offer brengen aan God. Een keuze vanuit je hart. Niet ik- maar Jezus-gericht.

Een dankbaar hart komt in actie, niet vanwege onszelf, maar vanwege God en Zijn verlossingswerk.

Een levensstijl van dankzegging zal zich voortzetten in de eeuwigheid.

### 2. Lofprijzing

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Lofprijzing is een voorbereiding op aanbidding.

Lofprijzing spreekt over wat God gedaan heeft en verheerlijkt en verhoogt Zijn eigenschappen.

Lofprijzing is onze natuurlijke reactie op wat God voor ons gedaan heeft.

### 3. Aanbidding

Aanbidding is onze natuurlijke reactie op Wie Hij is.

Aanbidding heeft dus alles te maken met je hart.

Joh 4:23-24 Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

God de Vader is niet op zoek naar aanbidding, maar naar aanbidders.

Het meest gebruikte Hebreeuwse woord is:

SHACHAH:               zich neerbuigen  
                                  zich ter aarde werpen in ootmoedige aanbidding  
                                  zich op de knieën laten vallen met het voorhoofd op de grond  
(Psalm 95:6)

Het meest gebruikte Griekse woord is:

PROSKUNEO: vleien of kruipen voor  
                                  zich ter aarde neerwerpen om hulde te bewijzen  
                                  met eerbied opzien naar of aanbidden

## **Aanbidding is een levensstijl**

Alles wat je doet in geloof en uit gehoorzaamheid aan God is aanbidding (dus ook in moeilijke situaties)

Aanbidding verandert je leven. Aanbidding stelt juiste prioriteiten en juiste gerichtheid.

Een levensstijl van aanbidding wekt belangstelling ..... evangelisatie.

Jezus verheerlijkte als mens God. Hij is ons voorbeeld van waarachtige aanbidding.

Wanneer we uitsluitend een leven leiden om God te verheerlijken handelen we precies als Jezus deed en heeft God de aanbidder gevonden waar Hij naar zocht .....LEEF! .....

God is op zoek ..... ben jij een gevondene?

### Huiswerk:

Schrijf een brief vanuit je hart om je hemelse Vader te zeggen waarom je van Hem houdt.  
(gebruik geen Bijbelteksten)

## PRAISE-AVOND 27 OKTOBER 1996

### Uitleg waarom een praise-avond?

Hosea 6:6      God heeft een behagen in onze liefde

#### *Hoe God behagen?*

1. Met onze lippen  
o.a. Hebr 13:15 Laten wij dan door Hem (Jezus) Gode voortdurend een loffer brengen, nl. de vrucht van onze lippen, die Zijn naam belijden  
Psalm 63:4, Psalm 149:5
2. Met ons gehele hart                      Psalm 111:1
3. Met klappen in de handen              Psalm 47:2
4. Met jubelgeroep en juichen            Psalm 47:2, Psalm 149:5
5. Met reidans                                  Psalm 149:3
6. Knielen                                        Psalm 95:6
7. Buigen                                         Psalm 95:6
8. Nederwerpen                                Psalm 95:6

We zijn vanavond samengekomen om God te behagen door onze:

- dankzegging
- lofprijzing
- aanbidding

### Dankzegging ; het erkennen van Gods goedheid

Psalm 100:5                      Psalm 95:3-5

#### redenen voor dankzegging:

1. de Here is altijd goed
2. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid
3. Zijn trouw is tot in verre geslachten
4. de vele aansporingen van Paulus in het NT Efeze 5:18

#### uitwerking van dankzegging

1. verschaft ons toegang tot God, Psalm 100:4 poort.
2. ze maakt Gods bovennatuurlijke kracht los om wonderen te doen, Joh 6:11-12.

## Lofprijzing ; het erkennen van Gods grootheid, wat Hij voor ons gedaan heeft

### Uitwerking van lofprijzing

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. verschaft ons toegang tot God   | Psalm 100:4 |
| 2. God troont op de lofzangen      | Psalm 22:3  |
| 3. het baant een weg voor God      | Psalm 50:23 |
| 4. overwinning van het kwade bijv. |             |
| a. overwinning van koning Josafat  | 2 Kron 20   |
| b. bevrijding van Jona uit vis     | Jona 2:2-3  |

### Proclamatie vanuit Psalm 149:6

“een tweesnijdend zwaard is in hun hand” dit is het woord van God

Proclameren is het Woord van God ‘nemen’ en het in geloof uitspreken. Proclameren is als het ware aanvallend belijden. Het is een vorm van geestelijke strijd die het mogelijk maakt om allerlei situaties en processen onder het gezag van Gods Woord te brengen. Er zijn heel veel plaatsen die de kracht van God hard nodig hebben.

Proclameren is eigenlijk het werk van een heraut.

Geloof in de kracht, autoriteit en gezag van het Woord ; nu mogen wij het uitspreken

### Psalm 149:7-9

Onze stad heeft God nodig. Geloven we dit?

Onze stad is als in Hosea 4:1-3

We willen straks een aantal lofprijzings- en proclamatie-liederen zingen en Bijbelgedeelten samen hardop uitspreken als een proclamatie over onze omgeving/onze stad.

2 Kronieken 14:11

2 Kronieken 20:6

Jesaja 54:17

2 Tim 1:7

Dit doen heeft niet alleen een effect op onze omgeving, maar ook op ons eigen hart. We gaan meer kijken naar onze omgeving vanuit Gods hart.

### **Aanbidding → het erkennen van Gods heiligheid, wie Hij is**

Psalm 95:6-7

Het in gemeenschap zijn met God.

Het in Gods nabijheid zijn.

Zijn adem over ons ervaren.

Het is de Heilige Geest die ons de rechtstreekse gemeenschap met God geeft.

Je kunt van je stoel een altaar maken.

Uiting geven aan intimiteit met de Vader en met Jezus door de viering van de tafel van de Heer.

## Aanbidding op Gods manier

1. **Met onze herboren geest** (Rom 1:9)
  - A. Aanbidden in geest (Joh 4:23-24, Fil 3:3)
  - B. Geestelijke liederen zingen (Kol 3:16, Ef 5:19, 1 Kor 14:15)
  - C. Danken vanuit de geest (1 Kor 14:15-17, Hand 2:7-11, Ef 5:18-19)
  
2. **Met ons vernieuwde denken** (Fil 2:3-5)
  - A. Aanbidden met het intellect en in gehoorzaamheid (Rom 12:1, 2 Kor 10:5)
  - B. Bidden met het verstand (1 Kor 14:15)
  - C. Prijzen met verstand en inzicht (Ps 47:7-8)
  
3. **Met onze herleefde emoties** (Col 3:23, Rom 12:11-15)
  - A. Juichen en klappen voor de Heer (Ps 47:2)
  - B. Hem hardop samen als gemeente prijzen (Ps 47:2)
  - C. Verheugen en dankbaarheid tonen (Ps 100:1-2, Fil 4:4)
  - D. Stil zijn voor de Heer (Ps 46:11, Hab 2:20, Openb 8:1)
  
4. **Met onze opnieuw toegewijde lichamen** (1 Kor 6:19-20)
  - A. Knielen in aanbidding (Fil 2:9-10)
  - B. Gebogen hoofden (Mic 6:6-8)
  - C. Opgeheven hoofden (Ps 3:4, Hebr 4:16)
  - D. Opheffen van handen (Klaagl 3:40-41)
  - E. Wuivende handen (Lev 9:21)
  - F. Dansen van vreugde (Ps 30:12, 149:3, 150:4)

### AANTEKENINGEN

“We zouden ons heel wat minder druk maken om wat mensen van ons denken, als we ons realiseerden hoe zelden ze dat doen .....”

***Uit: ‘Worship His Majesty’ van Jack Hayford***