

## Bidden met gezag

Veel mensen bidden niet vrijmoedig of met gezag; sommigen zijn bovendien bang om hardop te bidden, alleen of met anderen. Maar ik geloof dat de Bijbel ons leert dat we allemaal met gezag zouden moeten bidden. Als we dat niet doen, dan lopen we gewoon een grote zegen, die God aan iedere christen wil geven, mis.

We zien in de Bijbel dat mannen Gods zoals Abraham, Mozes, Nehemia, David, Paulus en Petrus met groot gezag baden. Een voorbeeld van een man die ook met groot gezag bad is Daniël. In Daniël 9:17-19 lezen we:

“Nu dan, hoor, o onze God, naar het gebed van uw knecht en naar zijn smeking en doe uw aangezicht lichten over Uw verwoest heiligdom, - om des Heren wil. Neig, mijn God, uw oor en hoor: open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O. Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwzelfswil, mijn God, want Uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk.”

Wanneer we de gebeden van deze mensen lezen dan denken de meesten van ons dat wij dat niet zo zouden kunnen. Op de een of andere manier hebben we het gevoel dat zij geestelijker waren dan wij en daardoor het recht hadden zo te bidden. Is het dan een kwestie van geestelijkheid om met gezag te kunnen bidden? Nee! Vanwege hoelang we al christen zijn? Nee! Omdat we grote dingen hebben gedaan voor God? Nee!

En wat is autoriteit? Is het hoe luid we bidden? Nee! Is het bidden met een vreemd geluid in je stem, zodat andere mensen denken dat we geestelijk zijn? Niets daarvan, en het is ook niet van belang of je veel hebt gestudeerd.

Ik zie tenminste vijf oorzaken er van dat mensen zonder gezag bidden:

1. Je kunt teleurgesteld zijn doordat een gebed onbeantwoord is gebleven.
2. Je kunt ongelovig zijn tengevolge van omstandigheden of omdat je ziet hoeveel kwaad er in de wereld is.
3. Je kunt geestelijk droog zijn.
4. Het is je niet geleerd dat je met gezag kunt bidden.
5. Je mist het vertrouwen dat voortkomt uit het persoonlijk kennen van God.

Maar er zijn zeven redenen waardoor we wel met gezag kunnen bidden!

Als eerste reden waarom we wel met gezag mogen bidden behandelen we:

1. We hebben gezag door te bidden in de Naam van Jezus  
Joh 16:23-24 zegt dat als we tot God gaan, dat we dat kunnen doen in de Naam van Jezus en dat geeft ons autoriteit. Die autoriteit is door de Here Jezus aan ons gedelegeerd. Hij heeft het recht ons te zeggen om in zijn Naam naar de Vader te gaan en om alles te vragen wat we nodig hebben, dat naar de wil van God is.

2. We kunnen bidden met gezag als we bidden in overeenstemming met Gods wil. Als we weten wat Gods wil is en we bidden dienovereenkomstig, dan kunnen we met gezag bidden, dat is: met zekerheid en met vrijmoedigheid, want we weten dat we bidden om wat Hij wil.
3. We kunnen bidden met gezag omdat we ‘van prinselijke bloede’ zijn. Zie 1 Petrus 1:9 “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, om de machtige daden te verkondigen.” Ziet u - wij hebben het recht om met vrijmoedigheid bij de Heer te komen, omdat Hij onze Vader is. De Koning van het heelal is ook onze Vader! Wij zijn prinsen en prinsessen.
4. Wij kunnen bidden met gezag omdat dat gezag ons door de Here Jezus zelf is overgedragen. Om een man of vrouw met gezag te zijn, moeten we zelf onder iemands gezag staan. Jezus stond onder het gezag van zijn Vader en dit gezag was Hem voor een bepaalde taak toegekend; in Matt 28:19 zegt Hij: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde; en dus ...” Daarom kon Hij tot zijn discipelen zeggen dat zij op weg moesten gaan met gezag. Gezag was aan Hem toegekend; Hij kent het aan ons toe; we hebben het echt.
5. We kunnen bidden met gezag door onze vriendschap met God. In Joh 15 zegt Jezus tot zijn discipelen: “Ik noem u niet meer slaven, maar vrienden.” Als je iemand persoonlijk kent, geeft je dat het recht om diegene te vertegenwoordigen. Als je iemand goed kent, dan kun je namens hem spreken. We kunnen dat ook in gebed doen omdat we de Heer kennen.
6. We kunnen bidden met gezag door gehoorzaamheid aan God. Als je de Heer gehoorzaamt en doet wat Hij vraagt, dan voel je je vertrouwd met Hem. Als mijn kinderen mij niet gehoorzamen, dan zijn ze schuldig en soms houden ze zich schuil in hun kamer. Maar als ze gedaan hebben wat ik hen vroeg, dan voelen ze zich vrij en vinden ze het fijn om met me te praten. Gehoorzaamheid brengt geloof voort en geloof scheidt vertrouwen.
7. Gezag is ook het resultaat van reinheid en het beleden hebben van onze zonden. Als we tegenover God onze zonden toegeven, dan kan Hij ons er van reinigen, ons vergeven en als gevolg daarvan komen we in de juiste relatie met God te staan. Hierdoor krijgen we een groot geestelijk gezag. Sommige mensen denken dat, als je je zonden belijdt, je dan door God in verlegenheid wordt gebracht of te schande gezet, maar dat is niet waar. Het belijden van onze zonden, het erkennen ervan, brengt gezag voort in ons leven.

Conclusie: God wil dat we allemaal met gezag zullen bidden. Hij wil niet dat we altijd zullen zeggen: ‘als’ of ‘misschien’, maar Hij wil dat we zullen vragen met vrijmoedigheid. En Jezus wil dat we met vragen zullen doorgaan totdat we ons gebed beantwoord zien. Daartoe vertelde Hij de gelijkenis (Luk 18:1-8) over de rechter die tenslotte zegt: “Ik zal toch deze weduwe rechtvaardigheid bewijzen, omdat ze me steeds komt lastig vallen ...” En Jezus zei: “Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt! En zal God zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem toepen niet rechtvaardigen? Zal Hij op zich laten wachten? Ik zeg u, Hij zal hen spoedig recht verschaffen!”