

Heiligheid en aanbidding

God roept ons om een heilig leven te leiden: Weest heilig want Ik ben heilig. Heiligheid komt van de Heilige Geest. Die 2 kenmerken die in die woorden zitten zijn van belang bij aanbidding: een heilig leven en een geestelijk leven. Doordat Jezus plaats heeft gemaakt voor de Heilige Geest is het voor ons ook mogelijk om deel te hebben en te groeien in dat geestelijke en heilige leven.

Geest van heiligheid

Hand. 1:8 Fil. 3:9 1 Petr. 1:15-16

De Heilige Geest helpt ons om heiligheid te ontwikkelen in ons leven. Want omdat we gered zijn wil dat niet zeggen dat we nooit onheilig zijn. We hebben elke keer de keus om ons te onderwerpen aan de heilige Geest of niet. Echte aanbidding is ons getuigenis naar de wereld van het inwendige, heiligende werk van de Heilige Geest. Aanbidding reflecteert altijd de heiligheid van God.

Openb. 4:8 De engelen aanbaden God met het uitroepen van "Heilig, heilig, heilig", want ze waren in de aanwezigheid van God en daar ervaarden ze heiligheid. Door in de aanwezigheid van God te komen zal er heiliging in onze levens openbaar worden. Dorst hebben naar God is een heel belangrijke sleutel voor het groeien in heiligheid. We worden echt niet heilig door het volgen van formules, maar door het ontwikkelen naar een dagelijkse dorst.

Geleid worden door de Heilige Geest

Joh. 4:22-23 Fil. 3:3 1 Cor. 14:15

Aanbidden in waarheid en geest. En we stellen daarbij geen vertrouwen in het vlees???

Gods Geest is in staat om de censuur van ons verstand te omzeilen. Daardoor kunnen we God aanbidden op een hoger nivo dan daarvoor mogelijk was.

We moeten ons voortdurend bewust zijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Er is maar één manier om de weg naar de aanwezigheid van God te leren kennen en dat is in gemeenschap blijven met de Heilige Geest.

Overgave aan de Heilige Geest

1 Cor. 2:11 zegt dat niemand de dingen van God kent dan de Heilige Geest van God. Dus als we God willen leren kennen moeten we de Heilige Geest leren kennen. Het is echt wel mogelijk om als christen de Geest te bedroeven of in een hoek te drukken waardoor Hij weinig tot niets meer te zeggen heeft in ons leven.

Hoe meer we ons toewijden om God te leren kennen, hoe groter ons verlangen zal worden om Hem te aanbidden. Des te groter zal ook de activiteit van de Geest in ons leven worden. We kunnen de heerschappij van de Here Jezus niet roemen tenzij door de Heilige Geest. Daarom is Zijn inwoning een vereiste. Als we onszelf overgeven aan de Heilige Geest zal Hij ons helpen om Hem echt te aanbidden.

Om over na te denken en te praten

1. Welke opmerking past het best bij jouw situatie:
 - Ik heb nog niet zo duidelijk de rol van de Heilige Geest in aanbidding gezien
 - Ik heb het belang van heiligheid in aanbidding nog niet zo gezien
 - Ik ben bewust van de rol van de Heilige Geest en een heilig leven in aanbidding
2. Hoe laat je de Heilige Geest toe om die heiliging in jouw leven uit te werken?
3. Aanbidding en heiligheid zijn onafscheidelijk. Hoe raakt dat jouw leven?
4. Hoe kun je deze dingen toepassen in je gezinssituatie?
5. Hoe kunnen we dit toepassen in de situatie van de gemeente?
6. Denk je dat een heilig leven een getuigenis kan zijn voor de wereld?
7. Hoe denk je dat een aanbeddende levensstijl niet gelovigen kan raken?