

## KINDEREN - JANUARI 2004

### Inleiding

Volwassenen en kinderen worden ons toevertrouwd door de Heer. Als mensen deel worden van de Gemeente ontvangen we hen als een levende steen. De Gemeente mag dingen verwachten van hen, maar mensen mogen ook iets verwachten van de Gemeente:

- ondersteuning in hun groei in geestelijke volwassenheid
- Leiding, onderwijs en toerusting tot dienstbetoon
- het helpen ontdekken van gaven en talenten
- Hulp bij bijzondere gebeurtenissen of in moeilijke omstandigheden.

In Handelingen 20:28 lezen we: “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van Zijn Eigene verworven heeft”.

En in 1 Petrus 5: 1-3 “De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van ....: hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.”

Hiermee is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de kudde, dus inclusief de kinderen, bij de voorganger/oudsten ligt. Het gaat over de gehele kudde: de taken kunnen gedelegeerd worden en ook uitvoering, maar niet de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

### De positie van de kinderen in onze gemeente

- kinderen zijn ook de gemeente van nu
- kinderen horen ook thuis in het proces van discipelschap
- kinderen hebben van God gegeven gaven en bedieningen
- kinderen hebben evenzeer kwalitatief onderwijs, aandacht, begeleiding, zorg, veiligheid en groeimogelijkheden in de gemeente nodig als volwassenen
- kinderen hebben net als volwassenen behoefte aan getrainde leiders,

aanbiddingsleiders en pastorale zorg

### Verantwoordelijkheid

De ouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen, omdat God hen aangesteld heeft om Zijn beeld te laten zien aan de kinderen en hen op te voeden tot zelfstandigheid in liefde en geborgenheid.

Als een gezin deel wordt van Rafaël Goes mogen we hen verder helpen groeien, discipelen, toerusten tot dienstbetoon.

Zij (ouders en kinderen) kunnen een beroep doen op de Gemeente voor praktische, pastorale en geestelijk hulp.

De verantwoordelijkheid die we hebben voor de kinderen is niet alleen voor de voorganger/oudsten maar voor de hele Gemeente, onder verantwoordelijkheid van de ouders. We moedigen de Gemeente aan om voorbede te doen voor de kinderen en het kinderwerk.

### Visie

De opdracht die onze gemeente heeft geldt voor volwassenen en kinderen.

1. Leven in relatie met en tot verheerlijking van onze hemelse Vader	God dienen/liefhebben	-> Aanbidding
2. Het leven met elkaar	Elkaar dienen/liefhebben	-> Koinonia
3. Het bereiken van de verlorenen door woord en daad, tekenen en wonderen en het dienen van de "weduwen en wezen, de vreemdelingen en de armen"	Bereiken van het verlorene  Dienen van weduwen en wezen	-> Zending/evangelisatie  -> Barmhartigheid/diaconaat
4. Discipelen maken en leren onderhouden alles wat Ik u bevolen heb	Onderwijs/geestelijke opbouw	-> Toerusting tot dienstbetoon

## Hoe vullen we dat in?

Wij zien de samenkomsten ( gezinsdiensten en kinderdiensten) als een moment om de kinderen toe te rusten en hen te discipelen, maar ook om te vieren en te gedenken.

De activiteiten tijdens een kinderdienst zijn erop gericht dat kinderen op een manier die bij hun leeftijd past ontdekken wie God de Vader is, wie Jezus Christus en de Heilige Geest zijn. Zij leren omgaan met elkaar, omzien naar anderen en leren een volgeling van Jezus te worden. We mogen kinderen helpen ontdekken wat hun gaven en talenten zijn, hen aanmoedigen in evangelisatie, hen bemoedigen, hen leren bidden met en voor elkaar. Daarnaast mogen we hen uitleg geven over de Bijbel.

In de gezinsdiensten worden, d.m.v. Creatieve geloofsoverdracht, kinderen ( en ouders) bekend gemaakt met een facet van het evangelie. We vinden het belangrijk om als gezin een samenkomst bij te wonen, dezelfde boodschap te ontvangen, zodat er later over nagepraat kan worden. In de gezinsdiensten komt het samen gemeente zijn heel duidelijk naar voren. We geloven dat kinderen een plaats hebben binnen het Koninkrijk van God en dat God hen kan en wil gebruiken om anderen te vertellen van Zijn Liefde voor de mensen en om in Zijn Naam barmhartig te zijn voor anderen.

## Betrokkenen

Om de kinderen te dienen is er een team van medewerkers die een hart voor kinderen hebben. Wij vragen van hen :

- dat zij een persoonlijke relatie met God hebben, Jezus volgen en Hem dienen
- een bereidheid om gevormd te worden ( zowel door Jezus als door elkaar)
- dat zij zich stellen onder de leiding van de Gemeente en dat zij trouw zijn in hun taak
- Van hen die betrokken zijn bij de zondagse kinderdiensten wordt bovendien verwacht dat zij in principe minimaal 1 x per maand beschikbaar zijn voor de kinderdiensten en de gebedstijden en de vergaderingen met het team zo veel mogelijk bijwonen.

## Gezinnen

Naast de zondagse samenkomsten zijn er andere mogelijkheden om gezinnen/kinderen te discipelen:

- Hulp/toerusting bij de opvoeding
- Pastorale hulp aan ouders, wat uiteindelijk ook het gezin en de kinderen ten goede komt
- Pastorale betrokkenheid bij de kinderen

**JANUARI 2004**