

Visie op pastoraat

We geloven dat pastorale zorg een belangrijk onderdeel is van het samen gemeente zijn binnen de roeping die God ons als gemeente gegeven heeft. Pastoraat is geen doel op zich, maar binnen onze gemeente plaatsen we pastorale hulp in de context van (een) discipelschap(sproces).

Vanuit de gevolgen van en de gebrokenheid door de zondeval, de in het leven gevormde denkpatronen en opgelopen “beschadigingen” heeft pastorale zorg tot doel: herstel van relatie en intimiteit met de Vader, herstel van onze identiteit in Christus en herstel tot Zijn bruikbaarheid.

Uitgangspunten:

- In de pastorale zorg binnen de gemeente is een vrijwillige hulpvraag van de hulpvrager het uitgangspunt. We gaan er vanuit dat de hulpvrager gemotiveerd is voor het ingaan van een pastoraal herstel proces.
- We willen mensen helpen vanuit de context van Gods Woord, de hoop die er is in Christus en de leiding van de Heilige Geest.
- God is Geneesheer dus mag de hulpvrager het niet verwachten van de pastoraal werker!
- Dat de hulpvrager niet van de pastoraal werker mag verwachten dat die voor hem/haar keuzes zal maken.
- De hulpvrager mag de pastoraal werker niet op plaats van God zetten. De hulpvrager moet (uiteindelijk) God op de eerste plaats zetten en het van Hem verwachten.
- Dat de hulpvrager de verrassingen / openbaringen niet van de pastoraal werker kan / mag verwachten, maar van God.
- Dat de hulpvrager zichzelf ziet in het juiste licht t.o.v. God. Dank brengen naar juiste plaats / persoon, naar God, i.p.v. pastoraal werker.

We maken op hoofdlijnen het volgende onderscheid:

- Identiteitsvraag: vraagt om openbaring, vernieuwing van ons denken, geloof wie we zijn in Christus, onze positie is in Hem, we zijn in Hem aanvaard en geborgen. In Christus zijn wij van waardevolle betekenis. God de Vader gelooft in ons.
- Zonde: vraagt om inzicht, overtuiging, bekering, belijdenis en ontvangen van vergeving
- Verwonding: vraagt om genezing/innerlijk herstel.
- Gebondenheid en demonie: vraagt om bevrijding.
- Een vloek: vraagt om verbreking.
- Gevangenschap/niet vrij zijn door niet vergeven: vraagt om vergeving (bereidheid, gezindheid en doen).

1. Basisprincipes in de pastorale zorg

In de pastorale zorg binnen onze gemeente werken we vanuit de volgende basisprincipes:

1. God is Geneesheer/Heelmeester
2. God geeft de mens de vrijheid van een eigen keus
3. God is voor ons en niet tegen ons
4. God is een God van verrassingen
5. God is het waard om geprezen te worden

Hieronder worden deze 5 principes verder uitgewerkt aan de hand van de volgende 4 vragen:

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?
2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?
3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastoraal werker?
4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?

Principe 1. God is Geneesheer/Heelmeester

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?

Ex. 15:26 *Ik, de Heer, ben het die jullie geneest.*

Ps. 147:3 *Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.*

Jes. 61: 1-3 *De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen 'Terebinten van gerechtigheid', geplant door de HEER als teken van zijn luister.*

Luc.4: 18-19 *De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.*

2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?

Als God de Geneesheer is, dan moet de bediening erop gericht zijn om mensen bij God te brengen.

3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastoraal werker?

Als God de Geneesheer is, ben ik het niet!!

4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?

Als God de Geneesheer is dan mag de hulpvrager het niet verwachten van de pastoraal werker!

Principe2 : God geeft de mens de vrijheid van een eigen keus

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?

Joz. 24:15 *Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.*

Gen. 4:7 *Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.*

1 Cor. 7:37 *Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend.*

Deut. 30:14-15 *Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.*

2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?

Dat mensen zelf ontdekken / bewust worden en leren in vrijheid keuzes te kunnen maken.

3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastoraal werker?

Dat je niet mag kiezen voor de hulpvrager; niet dwingen; niet manipuleren; ingehouden liefde; in principe geen advies en raad geven op inhoud, tenzij persoon zelf niet in staat is om juiste verbanden en gevolgen van keuzes te overzien, na dat je deze wel inzichtelijk hebt gemaakt, bv. kinderen, tieners, mensen met verstandelijke beperking, dementerende ouderen, wilsonbekwame mensen. Wel doorverwijzen. Wel consequenties aangeven.

De pastoraal werker is Gods vertegenwoordiger, namens God

4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?

Dat de hulpvrager niet van de pastoraal werker mag verwachten dat die voor hem/haar keuzes zal maken.

Advies opvoeden: leefregels, "ga naar Gods Woord".

Principe 3 : God is voor ons en niet tegen ons

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?

Jer. 29: 11 *Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

Rom. 12:2 *U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.*

Fill. 1:6 *Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.*

Joh. 3:16 *Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft*

Rom. 8:1 *Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.*

Rom 8:31 *Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?*

2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?

- Kennen van Vaderhart van God/ thuis zijn bij God.
- Aanleren (alles werkt mede ten goede).
- Innerlijke ontdekking gekend/geliefd te weten.
- God heeft geloof in mij.
- Ruimte van God en betrokkenheid van God om te groeien.

Onderwegteksten:

1 Tim. 4:15 (vorderingen): *Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.*

Fil. 1:25 (groeien) : *Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt.*

2 Thess. 1:3 *Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.*

Ps 84: 12-13 (onbevangen) : *Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.*

Ps 32:8 *Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.*

Ps 17:6 *Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken,*

3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastoraal werker?

- juiste groeiomstandigheden helpen creëren bv. daginvulling
- bemoedigen; hoop geven; geloof
- juiste vragen stellen
- door vragen iemand in een proces zetten

4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?

De hulpvrager mag de pastoraal werker niet op plaats van God zetten.

De hulpvrager moet (uiteindelijk) God op de eerste plaats zetten en het van Hem verwachten.

Principe 4: God is een God van verrassingen

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?

- Spreken door een ezel.
- Dromen.
- met schepping -> creativiteit.
- Jes. 43:19 *Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.*
- Onze onmogelijkheden -> Gods mogelijkheden.
- Verrassingen waar ik mij over verwonder.
- Voorziening.

2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?

- Ruimte laten om je door God te laten verrassen.
- Niet claimen / eisen.
- Wel verwachten / openstellen voor.
- Als pastoraal werker zelf eerst (leren) roepen: “ Help Heer”.
- Hulpvrager leren te roepen: “Help Heer”.

3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastorale werker?

- Als God wil verrassen, ruimte maken voor en mogelijkheid bieden om , vanuit creativiteit / veilige omgeving.
- Hoop geven dat God kan / wil verrassen.
- Je bent geen sinterklaas.
- Geen adviezen geven, je mag ontspannen zijn.
- Als pastoraal werker het ook van God verwachten.
- Als pastoraal werker ruimte geven dat hulpvrager door het Woord en de Geest overtuigd kan worden van zonden en gerechtigheid.
Dit bevestigt de autonomie (de eigen wil / keuze) van hulpvrager.

4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?.

Dat ze de verrassing / openbaring niet van de pastoraal werker kunnen / mogen verwachten, maar van God.

Principe 5: God is het waard om geprezen te worden

1. Wat is de Bijbelse fundering van dit principe?

- Hij is onze Schepper/ Maker, Rom. 12:1-2 *Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.*
- Hij is onze Herschepper.
- Om wie Hij is, grootheid, genade, liefde, voorziening. (Onderwijs over lofprijs/aanbidding).

2. Wat zegt dit principe over het doel van de pastorale bediening?

- Mensen leren (ontdekken) wie God voor hen is / wil zijn.
- Mensen leren te groeien in het leven tot eer van God (in de uiteindelijke levensbestemming), in aanbidding in Geest en waarheid.
- Gaat dus verder dan de persoon zelf.

3. Wat zegt dit principe over de rol van de pastorale werker?

- Voorbeeld in zijn.
- Niet uit op eigen eer; Waakzaam zijn om niet je eigen eer te beogen.
- Wegwijzer / bekend maken met.
- Weten waar iemand staat en daarop instappen / langszij komen.

4. Wat zegt dit principe voor de hulpvrager?

- Zichzelf zien in het juiste licht t.o.v. God.
- Dank brengen naar juiste plaats / persoon, naar God, i.p.v. pastoraal werker.