

Weg van de Verlossing



- “De Weg” Joh. 14:16
- Droeg onze straf Jes. 53:5

Het kwaad kwam op Jezus zodat

Het goede aan ons kon worden gegeven

1. Jezus werd gestraft zodat

Jesaja 53:5 en
1 Petrus 2:24

1. Wij vergeven konden worden

2. Jezus werd gewond zodat

Jesaja 53:5

2. Wij genezen konden worden

3. Jezus werd tot zonde
gemaakt zodat

Jesaja 53:10 en
2 Cor. 5:21

3. Wij rechtvaardig konden worden
gemaakt

4. Jezus stief onze dood zodat

Romeinen 6:23

4. Wij Zijn leven konden ontvangen

5. Jezus doorstond onze
armoede zodat

2 Corinthe 8:9

5. Wij in Zijn overvloed konden
delen

6. Jezus droeg onze schande
zodat

Hebreeen 12:2

6. Wij konden delen in Zijn glorie

7. Jezus doorstond onze
afwijzing zodat

Matteus 27:
46 en 50

7. Wij acceptatie door de Vader
konden ontvangen

8. Jezus werd tot een vloek
gemaakt zodat

Galaten 3:13-14

8. Wij Zijn Zegen kunnen
ontvangen

Het kennen van de Essentiële Elementen van het Evangelie

1. Verlossing

Iets wat wordt ingewisseld om het mogelijk te maken dat iets anders vrijkomt.

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade Ef 1:17

2. Reiniging - heiliging / schaamte

Een proces van wording - Praktisch

Voor Christus is het al gebeurd - Positioneel

Onvoorwaardelijke aanvaarding

heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte, en der vernieuwing door de Heilige Geest Titus 3:5

3. Wedergeboorte / verleden

Letterlijk, in een andere familie gebracht worden: 'Nieuwe Geboorte' - in de hemelse familie.

Jezus antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" Joh 3:5

4. Rechtvaardiging / schuld

Het concept is er één van volledige vrijspraak - voor allen die geloven.

Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus Rom 5:1

Wat is rechtvaardiging?

1. Wij zijn gerechtvaardigd door wat God voor ons gedaan heeft in Jezus Christus.

'schuldig' <> indien allen gezondigd hebben vanwege Adam - weten we dat we gerechtvaardigd zijn in Christus.

'wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid' Rom 4:5

2. Jezus heeft ons bedekt en we zijn volledig vergeven

'Zalig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn' Rom 4:7

Hoe wordt iemand gerechtvaardigd?	→	Rom 3
1. 'Door Zijn genade'	→	vers 24
2. 'In Christus Jezus'	→	vers 24
3. 'Door geloof in Jezus Christus'	→	vers 22, 26

Wat betekent dit?

1. 'Allen hebben gezondigd' → vers 23
2. 'Gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven' → vers 22
3. 'De mens wordt door geloof gerechtvaardigd, zonder werken der wet' → vers 28

Hoe ontvangen we rechtvaardiging?

1. Door genade
2. In Christus Jezus
3. Door geloof

Wat betekent dit?

1. Iedereen is hetzelfde en ontvangt het op dezelfde wijze.
2. Geloof is de deur
3. Ik kan niet verdienen door werken.
De hemelse juridische vrijspraak ten gunste van ons.

5. *Verzoening / angst voor God*

Volledige afwending van de toorn en wraak van God de Rechter.

In Christus is dit een feit!

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom 5:10

2 Cor 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,

Col 1:21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,

6. *Aanneming / afwijzing*

Onvoorwaardelijk binnen het gezin van God.

Want gij hebt niet ontvangen een Geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het Zoonchap, door welke wij roepen: "Abba, Vader" Rom 8:15

7. *Aanvaarding / afwijzing*

Onvoorwaardelijk binnen het gezin van God.

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde Ef 1:5-6

8. *Eeuwig leven / doelloos leven*

Heeft te maken met een kwaliteit van leven die 'eeuwig duurt'.

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezond heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven" Joh 5:24