

Studie behorend bij geloofspunt 22.

Onderwerp: geven, geld en tienden

Inleiding

Geven is één van de belangrijkste principes in Gods Koninkrijk.

Spreeken over geven is niet zo gemakkelijk. Wees eens eerlijk: wat dacht je, toen ik zojuist aangaf dat ik over 'geven' zou gaan spreken. Waar dacht je het eerst aan? Aan je eigen geld? Geven heeft ook veel te maken met het onderwerp 'geld' en onze verantwoording; ons rentmeesterschap daarover - maar het is ook meer. **Geven is een Koninkrijksprincipe.** Hoevelen dachten het eerst aan: ik heb mijn leven aan Jezus gegeven??

Geven wordt door God zelf van essentieel belang geacht. Voor Israël waren er behalve tienden/de eerstelingen - de offers en de vrijwillige gaven. Deze overvloed van mogelijkheden werden door de Heer zelf omringd door aanwijzingen, richtlijnen en wetten, teneinde dit 'geven' zuiver, eerlijk en in stijl voor God en mensen te doen verlopen. Voor de Gemeente in het Nieuwe Testament geldt hetzelfde.

Jezus spreekt op zeer veel plaatsen en bij vele gelegenheden over geven en Paulus besteedt in de Corinthen-brieven twee hoofdstukken aan dit onderwerp.

Zowel in het geestelijke als in het natuurlijke leven speelt 'geven' een zeer belangrijke rol. Opmerkelijk dat juist in onze tijd het 'nemen' een veel belangrijkere rol speelt in het maatschappelijke; maar helaas ook in het geestelijke leven. Deze egohouding zal volgens sommigen leiden tot de ondergang van onze samenleving.

Geven: Het woordenboek zegt o.a.: aanreiken, verschaffen, schenken
Ik geloof dat de Bijbelse betekenis nog een stapje verder gaat →
Geven is ook afstand doen van; je hebt er dan geen zeggenschap meer over.
Dit zal strak duidelijker worden.

In deze studie zullen enkele aspecten van geven naar voren komen.

1. Karakter van God: God is een gevende God
2. Karakter van Jezus: Jezus leefde een leven van geven
3. Leven is geven en geven is leven
4. Aan alle ontvangen gaat geven vooraf
5. Van geven kun je niet arm worden
6. Onze hartsgesteldheid in het geven
7. Wat zegt de Bijbel over geven en geld; met o.a. inzicht in de mammon en het principe van tienden

1. *Karakter van God: God is een gevende God*

Joh 3:16	Hij heeft Zijn Zoon gegeven
Nehemia 9:6	Gij geeft hen allen het leven
Nehemia 9:20	Gij hebt Uw goede Geest gegeven Gij hebt hen water gegeven
Nehemia 9:22	Gij hebt hen koninkrijken en volken gegeven

Beweegreden van God om te geven: **liefde**

Joh 3:16	Want also lief had God de wereld gehad
1 Joh 4:8	God is liefde

2. *Karakter van Jezus: Jezus leefde een leven van geven*

De levenshouding van Jezus was geven - Zichzelf aan de ander aanreiken; 'weldoende/gevend ging Hij rond'.

Tenslotte gaf Jezus Zijn leven voor de zonde van de wereld.

3. *Leven is geven en geven is leven*

Hand 21:35 → "Het is zaliger te geven dan te ontvangen"

Onze relatie met anderen bestaat voor een groot deel uit 'geven en ontvangen'.

Vanuit de liefde van God geven wij ons aan elkaar - en aan God.

In de punten 1. en 2. is naar voren gekomen dat geven een deel is van het Karakter van God en van Jezus. Het is dus een goddelijke gezindheid. Het ontwikkelen van een geefgezindheid en een geefgedrag is dus een onderdeel van geestelijke groei. en van het groeien in discipelschap.

4. *Aan alle ontvangen gaat geven vooraf*

Lucas 6:38 → "Geeft en u zal gegeven worden"

Dit geldt niet alleen in financiële zaken, maar ook in geestelijke.

Willen we eeuwig leven ontvangen, dan zullen we eerst ons oude leven aan God moeten geven.

Ontvangen moeten we ook leren

a. Vaak is trots een belemmering om te kunnen ontvangen:

- hulp van een ander → ik kan het zelf wel
- financiële hulp → door trots geen openheid over problemen
- eeuwig leven → te trots om te erkennen dat ik vergeving en dus Jezus nodig heb

Is er een relatie tussen kunnen geven en kunnen ontvangen?

Iemand die niet kan ontvangen; hoe is zijn hart en daad m.b.t. het geven?

Naar de mate dat ik geef kan ik ontvangen.

b. Een terughoudendheid in ontvangen, omdat je het gevoel hebt met de gift gemanipuleerd te worden. Ik bedoel dat je ervaart dat er verwacht wordt dat je iets terug doet. Dan heeft de ander een bijbedoeling met het geven gehad.

5. *Van geven kun je niet arm worden (spreuken 28:27)*

Ik geloof dat geven in Bijbels opzicht ook betekent: alles uit handen geven - alle zeggenschap erover loslaten.

We zeggen: ik heb mijn leven aan Jezus gegeven.

Kennen we echt de betekenis van dit woord geven??

Betekent het voor je:

- volle overgave
- alle facetten van mijn leven
- niets is meer van mij, maar alles is van Hem en ik ben nu rentmeester/beheerder over alles wat Hij mij toevertrouwt
- alles: kinderen, vrouw, geld, huis, kennis, auto, tijd, gaven, invloed

Getuigenis over mijn leven: God is mijn Maker/Schepper en de Gever van het leven.

Wie heeft er dan meer recht op mijn leven dan Hij. Daarbij komt dat ik mijn leven aan iemand heb gegeven waarvan ik de volle overtuiging heb dat Die het goede, welgevallige, volkomene met mij voorheeft (Rom 12:2)

We geven iets in natura of we geven een geldelijke gift.

Kennen we dan echt de betekenis van het woord 'geven'?

Betekent het voor je:

- ik heb er volkomen afstand van gedaan?
- ik wil er geen enkele zeggenschap meer over hebben
- vermijd geven met als doel om controle te krijgen

Voorbeeld van grote gift aan Jeugd met een Opdracht —gever wilde aangeven hoe dit geld te gebruiken. Floyd heeft het toen terug laten storten op de rekening van de gever; omdat het niet 'een echt geven' was geweest. Deze man probeerde nog invloed uit te oefenen.

6. *Onze hartsgesteldheid in het geven*

Matth 6:1-4

1 Kron 29:9

2 Cor 8 en 9

Welke principes kunnen we hieruit leren?

Matth 6:1-4:

- * geen ruchtbaarheid
- * niet op eigen eer uit zijn
- * geen uiterlijke vroomheid
- * niet berekenen van een beloning
- * vergeten welk goeds we deden

1 Kron 29:9

- * volkomen toegewijd hart
- * vrijwillig

2 Cor 9:6-8

- * niet met tegenzin en niet gedwongen
- * met blijdschap (God heeft de blijmoedige gever lief)

Uit liefde en niet uit wet of als een plicht

7. *Wat zegt de bijbel ons over geven en geld*

In de Bijbel staan 250 teksten over geloof, redding en 2084 teksten over geld, rentmeesterschap en verantwoording afleggen

Geld zit in de kern van ons praktisch en geestelijk leven

Jezus zei: “Je kunt niet God dienen en de mammon (Matth 6:24)

Aanbidding van geld bij christenen is een gebondenheid en neemt onze liefde voor God weg.

Mammon brengt een conflict van liefde

Mammon probeert ons gevangen te houden in een systeem

Mammon probeert ons een slaaf van hem te maken

Mammon probeert ons te beïnvloeden →

- zorgen
- spanningen
- ontevredenheid i.p.v. dankbaarheid
- gierigheid i.p.v. vrijgevigheid
- hebzucht te voeden

“Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht” 1 Tim 6:10

Jezus zei: “Maak je niet druk over geld” (Matth 6:25-32)

Wanneer we ons gaan druk maken over geld doen we Zijn principes van ‘geven’ geweld aan. Bezorgdheid zegt: we kunnen het ons niet veroorloven om te geven.

Jezus zei: “Je moet niet rondbazuinen wat je geeft” (Matth 6:1)

Waarom geef je? Uit eer voor mensen of uit liefde voor God?

Door geven kunnen we de mammon omver halen en zijn invloed overwinnen.
Daarom is geven ook een geestelijke strijd.

De vraag is: wat te geven?

In Oude Testament: het principe van tienden

voor de wet:

Gen 14:20 → Abraham gaf tienden van alles

tijdens de wet:

Volgens Lev 27:30,32, Deut 14:22-23 en Deut 26:12-15 moest men tienden betalen over de bodemopbrengsten (koren, most, olie en vruchten) en over het vee. De farizeeërs hadden dit gebod in hun ijver uitgebreid tot de kleinste veldvruchten en tuinkruiden, zoals munt, dille en komijn.

In het OT lezen we dat de tienden betaald moesten worden voor het levensonderhoud van de priesters, Levieten en armen.

Niet geven is als stelen van God.

Maleachi 3:8 → “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing”

Aan wie; waar tienden naar toebrengen?

Maleachi 3:10 → “Brenge de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis”.

In het Nieuwe Testament: Jezus bevestigt principe van tienden.

Jezus zei: “Je moet je tienden niet afzweren” (Matth 23:23) → Hij ondersteunt het principe.

Jezus kritiseert dan ook niet het geven van tienden op zichzelf (het andere niet nalaten); maar de overdreven stiptheid in kleine dingen als tienden van tuinkruiden, terwijl het belangrijkste van de wet: het liefhebben van de naaste met rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw (Micha 6:8 en Zach 7:7) verwaarloosd werd.

De tiende brengt een zich vermenigvuldigende reactie op gang → zegen (Mal 3:8-11)

De zegeningen van God zijn gerelateerd aan de principes van gehoorzaamheid van onze kant.

Tienden is één van de mogelijkheden waardoor Gods zegen vrijkomt.

Geven van tienden heeft ook te maken met heilig leven.

Deut 26:14 → Eet niet van je tienden

Leven als een rentmeester is niet: wat geef ik aan God, maar wat mag ik voor mezelf houden?

Niet geven is van Hem stelen, want het behoort Hem toe.

God heeft de dankbare gever lief.

Onderwijs over het geven van tienden is niet het opleggen van een wet, maar het aanmoedigen tot het uit liefde gehoorzaam zijn aan een Koninkrijks Principe. Het heeft dus te maken met ons hart. Enerzijds van naar God toe en anderzijds naar de gemeente toe. (Vorraadkamer OT → Gemeente in NT) Toewijding naar de gemeente is o.a. te zien in de trouw m.b.t. tienden naar de gemeente.

Naast tienden spreekt het NT ook over een offer.

Een offer is alles wat meer is dan een tiende.

Een geldelijk offer wordt in Fil 4:18 door Paulus genoemd: "Een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer".

Geestelijke groei/verantwoordelijkheid (Lucas 16:10-12)

Eerst verantwoordelijkheid in het natuurlijke op het gebied van geld voor een verdere geestelijke groei/vrijzetting.

Dit is een Goddelijk principe.

In dit Bijbelgedeelte specificeert Jezus trouw op drie gebieden:

1. kleine dingen (voor de grote)
2. geld (voor geestelijke rijkdom)
3. andere dingen

Vragen

1. Hoe gaan we in ons eigen leven om met het principe van geven?
2. Leven we nog onder de macht van de mammon of hebben we hem en zijn invloed overwonnen?
3. Welke plaats heeft het geven van tienden (aan de gemeente) en het offeren in je eigen leven?