

Studie behorend bij geloofspunten 16 en 21.

## De gemeente

### 1. De universele Gemeente en de plaatselijke gemeente

In het Nieuwe Testament wordt in de grondtekst het Griekse woord 'ekklesia' gebruikt, dat letterlijk 'uitgeroepen' betekent. Alhoewel het in die periode ook gebruikt werd voor een gewone volksbijeenkomst, doelt de Bijbel toch duidelijk op mensen die gehoor gegeven hebben aan de roepstem van Jezus Christus om Hem te volgen. Het woord ekklesia komt 115 keer in het NT voor en 110 keer gaat het daarbij over (een groep) christenen.

Het duidt echter twee verschillende begrippen aan:

- a. de universele Gemeente  
Hieronder verstaan we: alle mensen van alle tijden en alle plaatsen, die op grond van hun geloof in Jezus Christus kinderen van God zijn en bij Hem horen (Efz 5:23)
- b. de plaatselijke Gemeente  
Groepen van gelovigen in verschillende plaatsen, streken of landen in een bepaalde tijd.

### 2. Beelden van de Gemeente in het N.T.

Het Nieuwe Testament legt d.m.v. voorbeelden heel veel uit over de Gemeente. Elk voorbeeld laat weer een ander aspect zien van haar relatie tot Jezus Christus, haar organisatorisch functioneren, alsmede haar verhouding tussen de gemeenteleden onderling, haar verhouding tot de wereld, tot Israël, enz.

Enkele van deze beelden zijn:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - De wijnstok en de ranken                | Joh 15:1-8                    |
| - Het leger van God                       | Efz 6:10-20<br>2 Tim 2:3-5    |
| - De tempel van God                       | 1 Petrus 2:5<br>Efz 2:22      |
| - Kudde                                   | 1 Petrus 5:2-4<br>Joh 10:1-18 |
| - Een wilde olijf geënt op de edele olijf | Rom 11:24                     |
| - De Bruid van Christus                   | 2 Cor 11:2<br>Efz 5:22-33     |
| - Een zoutend zout                        | Matth 5:13                    |
| - Een stad op de berg                     | Matth 5:14                    |
| - De heilige stad                         | Openb 21:2                    |
| - Een gouden kandelaar                    | Opeb 1:20                     |
| - Het lichaam van Christus                | Efeze brief<br>Rom 12:1-21    |

Vooral dit laatste geeft een duidelijk beeld van de Gemeente:

- Christus is het Hoofd Efz 1:22
- Efz 5:23
- De Gemeente is het lichaam van Christus Efz 1:23
- De Gemeente ontvangt groei van Christus Efz 4:16
- Christus houdt de Gemeente in stand Efz 5:23
- De Gemeente moet aan Christus onderdanig zijn Efz 5:24

### 3. *De functie/roeping van de Gemeente en van Evangelische gemeente Rafaël Goes*

De Gemeente is het volk van God hier op aarde, waar we als Rafaël Goes een deel van zijn, met o.a. de volgende functie/taak/opdracht/roeping:

- openbaring van Zijn heerlijkheid aan de mensen om ons heen  
Efz. 1:12-14 <> “Opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid”
- Zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken  
Efz 3:10 <> “opdat thans d.m.v. de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden”
- uitgaan, prediken en discipelen maken  
Matth 28:19 <> “maakt dan al de volkeren tot Mijn discipelen”
- autoriteit uitoefenen  
Matth 16:19 <> “wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen”
- goede werken doen (zoutend zout en een lichtend licht)  
Efz 2:10 <> “om de goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft”
- een levende brief van Christus zijn - Zijn karakter uitleven  
2 Cor 3:3a <> “daar gij toont een brief van Christus te zijn”
- herstel van het Koninkrijk van God - de heerschappij van Jezus hier op aarde een plaats waar geleefd wordt vanuit de Koninkrijks principes
- om mensen tot verlossing te brengen
- Voor de start van de Gemeente en daarna heeft de Heer een aantal specifieke woorden tot ons als Gemeente gesproken m.b.t. onze roeping. O.a. Psalm 147:2-3, Jes 61:1-3 en Jes 58:11.

Als Gemeente mogen we een plaats zijn waar de Heer gebrokenen van hart geneest en mogen we een bron zijn waarvan het water niet teleurstelt; waar de Heer ons verzadigd in dorre streken en ons gebeente krachtig maakt.

**Conclusie:**

De Gemeente is geen doel op zich, maar een middel tot .....  
(zie de hierboven genoemde functie) en is heel duidelijk naar buiten gericht.

God heeft er voor gekozen Zijn plan door de mensen uit te voeren.  
Jezus is het Hoofd van de Gemeente (Efz 1:22-23) en Hij bouwt Zijn Gemeente  
(Matth 16:18)

De Bijbel laat ons ook heel duidelijk zien hoe we als Gemeente samen behoren te leven/  
functioneren en naar buiten gericht kunnen zijn en de naar buiten gerichte functie goed te  
kunnen oppakken/vervullen.

We zullen hier naar kijken rondom de begrippen: gemeenschap, gezin, de 'elkaars', samen  
bouwen en toerusting.

**Gemeenschap:**

Het woord gemeenschap (Koinonia) komt tezamen met zijn vervoegingen 30 keer voor in  
het NT. Koinonia betekent:

- |   |              |
|---|--------------|
| - deel hebben aan: Christus                 | 1 Cor 10:16  |
| Zijn lijden                                 | Fil 3:10     |
| Zijn natuur                                 | 2 Petrus 1:4 |
| De Heilige Geest                            | 2 Cor 13:13  |
| - medewerker                                | 2 Cor 8:23   |
| - mededeelzaam zijn in de noden van anderen | Rom 12:13    |
|   | Gal 6:6      |
| - verbroedering                             | Gal 2:9      |

Gemeenschap geeft aan dat er geen prive-christendom bestaan mag, maar dat alle leden  
van het Lichaam voor elkaar moeten zorgen. Deze gemeenschap wordt in de gemeente  
terugggevonden en gestalte gegeven in de onderlinge relaties:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - de liefde                     | 1 Cor 13    |
| - meeleven met elkaar           | Rom 12:15   |
| - geen verdeeldheid             | 1 Cor 12:25 |
| - samenwerken                   | Hand 13:2   |
| - zorg voor weduwen en wezen    | Jac 1:27    |
| armen                           | Jac 2:14-26 |
| zieken                          | Jac 2:14-16 |
| woordverkondigers               | 1 Cor 9:14  |
| - de samenkomst van de gemeente | 1 Cor 14:26 |

## **De Gemeente is een gezin en de ‘elkaars’**

Naast verschillende andere benamingen is één van de mooiste omschrijvingen die waar de Gemeente een gezin genoemd wordt. Dit vinden we op een aantal plaatsen terug in de Bijbel.

“Laten wij dus, daar waar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten” (= huisgenoten des geloofs) Gal 6:10

“Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods” —Efs 2:19-20

‘Het huis Gods (= het huisgezin Gods) dat is de Gemeente van de levende God’ → 1 Tim 3:15

Deel zijn van een gezin betekent tenminste het volgende:

- voorrechten
- verplichtingen
- verantwoordelijkheden

In een relatie en dus ook in een gezin draait het niet om ‘ik’, maar om ‘elkaar’ en het NT geeft een aantal zeer belangrijke aanwijzingen over dit thema d.m.v. de volgende verzen:

- \* “... zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander” Rom 12:5
- \* “Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld” Rom 12:10
- \* “... dat gij eensgezind zijt onder elkander ( naar het voorbeeld van Jezus Christus)” Rom 15:5 sv
- \* “Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods” Rom 15:7
- \* “... dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen” Rom 15:14
- \* “Groet elkander met de heilige kus” Rom 16:16
- \* “ ... maar dient elkander door de liefde” Gal 5:13
- \* “Draagt elkanders lasten ...” Gal 6:2 sv

“Verdraagt elkanders moeilijkheden ...” *klem*, NBG

- \* “... en elkander in liefde te verdragen ...” Efz 4:2
- \* “... en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus” Efz 5:21
- \* “Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op ...” 1 Thess 5:11
- \* “Verdraagt elkander en vergeeft elkander ...” Col 3:13
- \* “Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft” Efz 4:32
- \* “Geliefden, laten wij elkander liefhebben ...” 1 Joh 4:7
- \* “...hebt dan elkander van harte en bestendig lief ...” 1 Petrus 1:22
- \* “... maar elkander aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen” Hebr 10:25
- \* “Belijdt daarom elkander uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt” Jac 5:16

### **Toerusting en samen bouwen**

Aan de gemeente worden gaven gegeven tot opbouw/stichting van de gemeente en ambten (zie bijlage) om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon (Efz 4:12-13) Het woord dienstbetoon hier is nauw verwant met het OT-woord priester. We zijn geen eilandjes op ons zelf, maar we zijn samen gemeente en mogen/moeten dan ook samen bouwen.

Wat houdt samen bouwen in (n.a.v. Nehemia 3: daarnaast ..., daarnaast, ... enz):

- in een geest van afhankelijkheid (ik heb je nodig)
- in een geest van vergevingsgezindheid, genadebetoon, relatiegericht
- in een geest van eenheid
- met een goed begrip van onderwerping en leiderschap

### *Conclusie*

Naast het naar buiten gericht zijn mag de Gemeente een plaats zijn waar:

- mensen een thuis/gezin hebben gevonden, waar ze zich veilig voelen en geliefd weten
- mensen gered/bevrijd worden
- mensen herstel ontvangen/tot genezing kunnen komen
- mensen kunnen groeien in volwassenheid in Jezus
- mensen het plan dat God heeft met hun leven ontdekken
- mensen toegerust worden
- mensen ruimte hebben om te (leren) elkaar te dienen
- 

Van wie is de gemeente? Van Jezus.

Wie is het die de gemeente bouwt en beschermt? Jezus

### **Matth 16:18**

Jezus zegt tot Petrus: jij bent Petrus, de rots waarop Ik Mijn Gemeente zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen

Informatieavonden juni 1989

## ‘Droom’ voor Rafaël Gemeenschap Goes

Een groep mensen (groot en klein) in Goes; die  
door de van God ontvangen genade,  
in een liefdevolle en veilige op relaties gebaseerde omgeving  
groeien naar /in  
een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus  
en die vanuit deze persoonlijke relatie en deze omgeving  
verder willen sterven aan hun eigen ik  
verder willen groeien in het kennen, liefhebben en aanbidden van de Vader  
verder willen groeien in/naar het beeld van - het liefhebben en kennen van Jezus  
en die onder leiding van de Heilige Geest  
willen groeien in het uitleven van Zijn karakter  
willen groeien in onderlinge relaties  
Zijn werken willen doen en het zout der aarde willen zijn <>thuis, in de  
gemeenschap in Goes en (ver) daarbuiten  
Zich volledig gesteld heeft onder de heerschappij van Jezus Christus  
Een groep mensen waarin Jezus centraal staat!

### *Doel*

1. Verheerlijking/aanbidding van onze Schepper en Vader
2. Schakel in het plan van God tot vervulling van de ‘Grote Opdracht’