

Studie behorend bij geloofspunt 9.

De waterdoop (gelovigendoop)

In Christus geloven - Hem aannemen als Heiland - als verlosser van mijn zonden en Hem erkennen als Heer; veroorzaakt een innerlijke verandering in ons hart. Bekering - wedergeboorte - een nieuwe schepping (2 Cor 5:17)

We zijn gerechtvaardigd door ons geloof in Christus Jezus en de reiniging van onze zonden door Zijn bloed (Rom 3:21-28, 1 Joh 5:1)

De waterdoop zelf bewerkstelligt geen redding, maar zet iets van de kracht van het geloof in Hem vrij. We laten ons dopen omdat we gered zijn.

In water gedoopt worden is een uiterlijke daad van gehoorzaamheid (uit liefde), waardoor we laten zien dat er een innerlijke verandering heeft plaatsgevonden.

1. Het Griekse woord 'baptizo' → (HOE?)

Dopen, indopen, dompelen, indompelen, geheel onder water duwen of steken (Matth 3:16, Hand 8:38)

2. Bekering - geloof - doop → (WANNEER?)

Aan de doop in water gaat vooraf: BEKERING EN GELOOF. Dopen na bekering en geloof is de Bijbelse volgorde (Matth 28:19, Hand 2:38, Marcus 16:16 en Hebr 6:1-2)

- Wat deden de mensen die Gods woord aanvaardden? (Hand 2:41)
- Wat deden de inwoners van Samaria die geloof hechten aan Filippus prediking? (Hand 8:12)
- Wat droeg Petrus aan Cornelius en diens vrienden op nadat zij behouden waren en de Heilige Geest hadden ontvangen? (Hand 10:44-48)
- Wat deden de gevangenbewaarder van Filippi en de zijnen toen ze Paulus boodschap hoorden en geloofden? (Hand 16:29-33)
- Wat deden de discipelen in Efeze toen ze Paulus hadden gehoord? (Hand 19:4-5)
- Wat zei Filippus tegen de Kamerling dat deze moest doen om gedoopt te kunnen worden (Hand 8:37)
- Op grond van welk getuigenis werd de Kamerling gedoopt? (Hand 8:37)

Wat we in de bovengenoemde Bijbelgedeelten ook zien is: een doop van nieuwe bekeerlingen/gelovigen zonder uitstel, soms nog dezelfde dag. Geen 'wachtijd' tussen bekering en doop.

Wat wij om ons heen zien (en vaak ook in onze eigen levens) is dat de kinderdoop vooraf gegaan is aan de bekering of dat men zich veel later dan de bekering laat dopen. Het gevolg hiervan is dat we de doop 'op zichzelf' gaan beschouwen en dan kom je in

moelijkheden. De doop is niet 'op zichzelf' te beschouwen, maar is direct verbonden met bekering en geloof.

3. Gehoorzaamheid en discipelschap

De doop (zowel het dopen - als het zich laten dopen) is een opdracht van Jezus zelf. (Matt 28:19) De doop is daarom een daad van gehoorzaamheid aan God, uit liefde. Zo is ook het onderwijzen van de doop een daad van gehoorzaamheid.

Ook Jezus heeft zich laten dopen. Jezus gaf zelf het voorbeeld (Matth 3:13-17)

De doop in water heeft duidelijk ook te maken met discipelschap. Een discipel is een leerling, een volgeling. Het onderricht van Jezus was niet alleen theoretisch, maar duidelijk gericht op een bepaalde levensstijl. Discipel worden en zich laten dopen horen bij elkaar. De doop behoort bij het fundament van het christen/discipel zijn (Hebr 6:1-2)

4. Betekenis van de doop →(WAAROM?)

De doop is een beeld van ... een teken van ... een sleutel tot ...

A. De doop is een beeld van de begraving van de oude mens en de opstanding van Christus - van een vereenzelviging met Christus.

Door zich te laten dopen vereenzelvigd de christen zich openlijk, zonder schaamte - met Christus in Zijn dood en opstanding, opdat wij in nieuwheid des levens wandelen. (Rom 6:3-4, Col 2:13, Gal 3:27-28)

De doop is een uitwendig teken van een innerlijk werk. Het is een mooie plechtige gebeurtenis die er ons aan herinnert:

- dat zoals onze Heer stierf aan het kruis van Golgotha, zo ook wij onszelf dood moeten achten voor de zonde en dat onze oude mens met Hem aan het kruis is genageld.
- dat zoals Hij van het kruis werd gehaald en begraven werd, zo ook wij met Hem worden begraven door de doop in de dood en dat gelijk Christus werd opgewekt uit de dood - door de majesteit van de Vader, zo ook wij zouden wandelen in nieuwheid des levens. Dit wordt mogelijk gemaakt door de genade en de kracht van de Heilige Geest!

B. De doop is een beeld van de afwassing van zonden (Hand 22:16)

C. De doop is een beeld van het loskomen uit een 'systeem' en is een bede van goed geweten tot God (1 Petrus 3:21-22)

D. De doop is een beeld van het bad der wedergeboorte (Titus 3:5)

Wedergeboorte is Gods handelen als antwoord op onze bekering. De doop is een bezegeling van de wedergeboorte.

- E. De doop is een teken van geloof - van een nieuwe realiteit
- teken van toewijding aan Jezus
 - teken van bekering
- F. De doop is een teken van gehoorzaamheid - van een nieuwe levenswijze
- teken van aanvaarden van Zijn heerschappij
 - teken van onderwerping aan Zijn leiderschap
- G. De doop is een sleutel tot toerusting - een nieuw vrijzetten
- de doop in water staat in direct verband met het vrijkomen van de kracht van de Heilige Geest
 - de doop in water maakt een scheiding met ons verleden

5. *Wie mag zich laten dopen? →(WIE?)*

Zoals we in punt 2 gezien hebben gaat bekering tot Christus vooraf aan de doop. Iemand die van ganser harte in de Here Jezus gelooft en Jezus aangenomen heeft als zijn/haar persoonlijke Heiland en Heer mag zich laten dopen (Hand 8:37 en Hand 2:38)

Als men zich laat dopen is men gehoorzaam geworden aan Christus. Het gaat gepaard met blijdschap en zegen, zoals iedere geloofsstap zegen afwerpt. Doopdiensten hebben altijd iets extra feestelijks. De kamerling ging na de doop zijn weg met blijdschap en grote vreugde. (Hand 8:19)

Als men besluit zich te laten dopen gaat het ook vaak gepaard met geestelijke strijd. Soms zijn het de mensen die je ervan proberen te weerhouden, of het zijn bepaalde omstandigheden of innerlijke aanvechtingen. Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus, probeerde met de beste bedoelingen Jezus ervan te weerhouden Zich te laten dopen (Matt 3:14)

Na de doop was er voor Jezus nog veel meer strijd toen Hij verzocht werd door de boze. (Matth 4:1-11) Strijd en verzoeking blijven ons niet bespaard. Satan probeert onze vrede in Christus te ondermijnen en ons te weerhouden met de Heer verder te gaan. Maar strijd betekent niet dat je niet op de goede weg bent of dat je geloof niet goed is. Uiteindelijk laat de Heer zoveel toe in ons leven als we aankunnen.

6. *Slot*

Als Rafaël gemeente Goes geloven we op grond van Gods Woord in de volwassen/gelovigendoop door onderdompeling ná bekering en geloof.