

*Studie behorend bij geloofspunt 8.*

## Het dagelijkse christelijke leven

Lezen: Romeinen 6

Onze identiteit als christen ⇒ zoon/dochter van de Vader  
Matth 3:17 ⇒ “Deze is Mijn Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb”

Er is een verschil tussen:

- christen zijn ⇒ kind van de Vader zijn, gered door Jezus
- discipel zijn ⇒ volgeling, leerling van Jezus zijn, doen wat de Vader vraagt/zegt  
gehoorzaamheid uit liefde (uit het hart) en niet uit angst (religie) of uit wet (wetticisme)  
Jezus gehoorzaamde niet aan de noden van de mensen, maar aan de wil van de Vader. Het verlossen van de mensheid was het natuurlijke gevolg van Zijn gehoorzaamheid aan de Vader.

De eerste prediking binnen Rafaël Goes op 3-9-1989 had als thema: “Jezus zegt: volg Mij”

Discipelschap berust op de liefde tot Jezus Christus, niet op het aanhangen van een geloof, een belijdenis, of leerstellingen.

Laatst gelezen:

Christen worden kost je niets, christen (discipel) zijn kost je alles!

Als Gemeenschap geloven we in een constant groei- herstel- en veranderingsproces in het leven van een christen en we geloven in discipel zijn/discipelschap.

(Zie hiervoor de ‘droom’ van Rafaël Goes en bladzijde 1 van het Beleidsplan 1998)

We geloven dat God er op gericht is om voortdurend te kunnen vernieuwen en veranderen. (zie prediking 22-2-1989)

Het ‘soteria-denken’ in de Bijbel:

Het grondwoord ‘sozo’ is in het NT veelal vertaald met ‘behouden’.

De werkelijke betekenissen zijn ruimer:

- |            |          |   |                       |
|------------|----------|---|-----------------------|
| Lucas 8:12 | behouden | = | gered                 |
| Lucas 8:36 | genezen  | = | bevrijd               |
| Lucas 8:48 | behouden | = | genezen               |
| Lucas 8:50 | behouden | = | opgestaan uit de dood |

Zonde heeft bekering nodig  
Verwonding heeft genezing nodig  
Gebondenheid heeft bevrijding nodig

2 Cor 3:16-18 ⇒ ... veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid,  
immers door de Here, die Geest is.

Doel van groeien, herstellen en veranderen:

- te leven tot lof Zijner heerlijkheid
- de werken te doen die God tevoren bereid heeft (vrucht dragen)

Hoe fijn het ook is dat we ons goed voelen, het is niet ons uiteindelijke doel. Omdat we geschapen zijn om te zijn tot lof Zijner heerlijkheid (Efz 1:12) willen we weten wie we zijn in Christus, zodat we op een effectieve manier Jezus vertegenwoordigen op aarde (Matth 5:13-16) en dus veel goede werken kunnen doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efz 2:10) Met andere woorden, als christen dienen we ons uit te strekken naar een groei in onze identiteit in Jezus en het in Hem zijn (Joh 15:1-8) opdat we Jezus beter kunnen uitdelen aan anderen en beter deel kunnen hebben aan het werk van het Koninkrijk.  
Al het andere is narcisme, eigenliefde en geen evangelie.

**VOLG JIJ JEZUS, OF WIL JE DAT JEZUS JOU VOLGT?**